

## boek

# Twee ontmoetingen met Thomas van Aquino

DOOR PIETER DERDEYN

Nu de relieken van de heilige Thomas van Aquino de lage landen naderen voor een zegenrijk bezoek, kan het niet slecht zijn even zijn persoon en gedachtegoed op te frissen. Een ontmoeting met de heilige wordt er alleen maar levendiger door. Uitgeverij Betsaida komt ons daarin tegemoet met twee boekjes. In dit eerste bondige boekje hoor je een vurige dominicaan over zijn ordegenoot, die zich in de dertiende eeuw bij de toen nog prille bedelorde voegde. Voor de zending van deze predikheren is studie belangrijk en daarin blonk magister Thomas uit, onder andere met zijn bekende *Summa*. Met dit boekje schetst de welsprekende auteur een aangenaam, boeiend beeld van de heilige en zijn orde. Al doet hij de lezer soms struikelen over diens eruditie. Zo is

studie volgens hem zo ongeveer de heilsnoodzakelijke weg om tot de contemplatie van de waarheid te komen, waarin de mens de transformatie kan ondergaan tot een heilige. Na zo'n hoge vlucht schetst de auteur dan weer lekker anekdotisch de kuisheid, de nederigheid en het geloof van Thomas. In 80 bladzijden: een opwarmer, zeg maar. ●



**Romanus Cessario,  
Waarheid die heilig  
maakt. Thomas van  
Aquino over christe-  
lijke eigenheid**

Uitgeverij: Betsaida  
Pagina's: 96 | € 10,75  
ISBN: 9789493207561

Van de heilige Thomas van Aquino is bekend dat hij een uitzonderlijke intellectuele prestatie leverde met zijn theologisch werk. En dat hij daarmee ophield, als was het nog slechts stro, na een mystieke ervaring. Dat roept wel enige nieuwsgierigheid op naar diens gebedsleven. Wel nu, zou een predikheer ooit kunnen ophouden met prediken? Nee dus: zelfs de gebeden van de heilige Thomas zijn halve preken. Ze komen voor als weloverwogen theologische leringen en gestructureerde morele lessen die te vermijden ondeugden en na te streven deugden omlijsten, in de vorm van een gebed dan, met de bijhorende eerbetuigingen naar God toe. Je vindt hier gebeden voor diverse gelegenheden, vooral de Eucharistie, en gebeden uit het

officie van het Allerheiligste Sacrament (waaronder *Lauda Sion* en *Pange lingua*). En ook gebeden tot de heilige Thomas, waaronder een heel lange litanie. En dat alles nog eens met het Latijn erbij. Voor wie zoeken naar geijkte woorden en hun ziel graag instemmen in de klassieke formuleringen, is dit stof voor excellente gebedsstonden. ●



**Thomas van Aquino,  
Gebeden**

Uitgeverij: Betsaida  
Pagina's: 96 | € 5,50  
ISBN: 9789493207585