



Ik wil mij in uw congregatie aan God toewijden om de naastenliefde te beoefenen en een geregeld gebedsleven te leiden.

Ik begrijp uw verlangen. Maar eerst moet u Latijn leren...



Heer, daar is mijn plaats. Ik doe alles om spoedig terug te keren!



Alençon, oktober 1845.

Welke boeken heb ik nodig om Latijn te leren?

Een boek voor spraakkunst, een woordenboek en een bloemlezing van teksten. Dat gaat veel kosten, mijnheer Martin!

Niet erg! Ik wil die taal snel onder de knie krijgen.



Herhaal deze verbuiging.



U werkt teveel!

Ik moet nog zoveel leren, dokter!

Onmogelijk! U moet rusten voor uw gezondheid!



Vader, de studie vermoeit mij teveel. Ik moet hiervan afzien!

Blijf vertrouwen! God zal u leiden.



Het is duidelijk dat deze beproeving mijn verlangen uitzuivert!