

Sint-Thomas van Aquino

Gebeden

Samengesteld en vertaald door dr. J. Vijgen
naar aanleiding van het bezoek van
de relieken van Sint-Thomas van Aquino
aan de Lage Landen in het voorjaar van 2025

uitgeverij
Betsaida
's-Hertogenbosch

Inhoud

Gebeden voor diverse gelegenheden	7
Gebeden voor de Eucharistie	37
Gebeden uit het officie van het Allerheiligste Sacrament	49
Gebeden ter ere van Sint-Thomas	71
Nawoord van de samensteller	89

Oratio pro peccatorum remissione

Ad fontem misericordiae, Deus, accedo peccator; ergo digneris me lavare immundum. O sol justitiae, illumine caecum.

O aeternae medicae, cura vulneratum. O rex regnum, indue spoliatum. O mediator Dei et hominum, reconcilia reum. O Pastor bone, reduc errantem.

Da, Deus, misericordiam misero, indulgentiam criminoso, vitam mortuo, justificationem impio, unctionem gratiae indurato.

O clementissime, revoca fugientem, trahere resistentem, erige cadentem, tene stantem, conduc ambulantes, ne obliviscaris te oliviscentem, ne deseras te deserentem, ne despicias peccantem.

Ego enim peccando, te Deum meum offendi, proximum laesi, mihi non peperi.

Peccavi, Deus meus, fragilitate contra te Patrem omnipotentem, ignorantia contra te Filium sapientem, malitia contra te Spiritum Sanctum clementem; et his offendi te Trinitatem excellentem.

Gebed voor de vergeving van zonden

Tot U, o God, de bron van ontferming, nader ik; verwaardig U mijn vuilheid af te wassen. O zonder gerechtigheid, geef aan de blinde licht.

O eeuwige heelmeeester, genees hem die gewond werd. O koning der koningen, bekleed opnieuw hem die bestolen is. O middelaar tussen God en de mensen, verzoen de schuldige. O goede herder, breng de verdwaalde terug.

Schenk, God, de ellendige uw ontferming, de misdadiger vrijspraak, de dode leven, de ongerechte gerechtigheid, en verzacht de hardheid van mijn gemoed door de zalving van uw genade.

O zeer barmhartige, roep de vluchteling terug, trek hem tot U als hij U weerstaat, richt hem op als hij valt, houd hem staande, en leid hem op zijn weg. Vergeet hem niet ook als hij U vergeet, verlaat hem niet als hij U verlaat, en veracht de zondaar niet.

Want door te zondigen heb ik U, mijn God, beledigd, mijn naaste gekwetst, en heb ik mijzelf niet gespaard.

Ik zondigde, mijn God, door mijn zwakheid tegen U, almachtige Vader; door mijn onwetendheid zondigde ik tegen U, de wijze Zoon; door mijn boosheid zondigde ik tegen U, de milde Heilige Geest; door al deze daden heb ik uw verheven

Heu mihi misero! quot et quanta commisi, qualia perpetravi. Dereliqui te, Domine, de bonitate tua conqueror, amore malo accedente, timore malo humiliante, quibus potius te amittere quam timenda non incurrere volui.

O Deus meus, quantum nocui, verbo et opere, peccando latenter, patenter et contumaciter. Quare pro mea fragilitate supplico, ut non attendas meam iniquitatem, sed tuam immensam bonitatem, et remittas clementer quae feci, donans dolorem pro praeteritis et cautelam efficacem de futuris.

Amen.

Oratio pro obtinendis virtutibus

O Deus omnipotens, omnia sciens, principio et fine carens, qui es virtutum donator, et conservator, et remunerator: digneris me stabilire solide fidei fundamento, et tueri inexpugnabili spei clypeo, atque decorare nuptiali charitatis vestimento.

Drievuldigheid beledigd.

Ach, ongelukkige die ik ben! Hoeveel heb ik misdaan, en wat heb ik al niet misdreven! Ik heb U verlaten, Heer, ik betreur het tegenover uw goedheid; door de bekoring van een onheilige liefde en door de vernedering van schuldige vrees gaf ik er de voorkeur aan U te verliezen in plaats van afstand te doen van wat ik liefhad en onder ogen te zien wat ik vreesde.

O mijn God, hoezeer heb ik gezondigd, door woord en werk, in het verborgen, in het openbaar, zonder ophouden. Daarom bid ik U in mijn zwakheid, dat Gij mijn boosheid niet indachtig zult zijn, maar veeleer uw eindeloze goedheid; dat Gij mij genadig mijn misstappen zult vergeven, mij een waar berouw zult schenken voor wat is geschied en standvastigheid voor de toekomst.

Amen.

Gebod tot het bekomen van deugden

Almachtige en alwetende God, U die geen begin en geen einde kent, U die de deugden schenkt, bewaart en beloont, verwaardig mijzelf te vestigen op het stevige fundament van het geloof, mij te verdedigen met het onneembare schild van de hoop en mij te tooien met het bruidskleed van de liefde.