

Didier van Havre

*Als je niet opnieuw geboren wordt...*

Over de roeping  
van het doopsel

Arco Reeks 39



# INHOUD

<b>Lijst met afkortingen</b> .....	<b>9</b>
<b>Voorwoord</b> .....	<b>11</b>
<b>Een stevige basis</b> .....	<b>15</b>
Zin geven aan je bestaan.....	15
De keuze voor een christelijk leven.....	17
De noodzaak voor een stevige basis.....	19
Christus, fundament van het christelijk leven.....	20
De gebruikelijke religieuze praktijken.....	22
Het sacrament van het doopsel.....	24
Geloof en doopsel .....	26
<b>Het doopsel</b> .....	<b>29</b>
De viering van het doopsel.....	30
De betekenis van de wezenlijke ritus.....	32
De christelijke initiatie.....	34
De belangrijkste effecten van het doopsel.....	36
Het plan van God.....	38
Het doopsel als vertrekpunt.....	40
De dooproeping .....	42
De instemming met de dooproeping .....	44

<b>De eenheid met Jezus Christus</b> .....	<b>49</b>
Naar Jezus gaan.....	49
Jezus Christus ontmoeten .....	52
Met Jezus omgaan .....	55
Christus toebehoren.....	59
In vriendschap leven met Jezus .....	64
De eenheid en de vereenzelviging met Jezus.....	69
<b>Het kindschap Gods</b> .....	<b>75</b>
Kind van God worden.....	76
Ons aangenomen zijn als Gods kinderen .....	79
Het voorbeeld van Jezus Christus .....	84
Enkele aanwijzingen in het Nieuwe Testament.....	88
Voorbeelden uit het dagelijks leven .....	92
<b>De heiliging</b> .....	<b>99</b>
De werking van de Heilige Geest <i>in</i> het doopsel.....	99
De werking van het Heilige Geest <i>na</i> het doopsel.....	102
De roeping tot heiligheid .....	107
Ons antwoord op Gods oproep.....	112
De uitstraling van de heiligen .....	117
<b>De inlijving in de Kerk</b> .....	<b>125</b>
Twee gevolgen van de roeping van het doopsel .....	126
De taak van de leken.....	130
Het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen .....	134
Het lekenapostolaat .....	138
Het koninkrijk van God dienen .....	142

<b>De weg die wij moeten volgen .....</b>	<b>149</b>
<b>Enkele vragen over het doopsel .....</b>	<b>157</b>
Is het doopsel noodzakelijk voor het heil? .....	157
Kan men zichzelf dopen?.....	158
Waarom liet Christus zich dopen? .....	159
Is het mogelijk zich te laten ontdopen?.....	161
Is het waar dat iedereen het doopsel rechtsgeldig kan toedienen? .....	162
Waarom zijn er een peter en een meter nodig bij het doopsel? .....	163
Waarom is de Kerk altijd voorstander geweest van het doopsel van kleine kinderen? .....	163
Wat zegt de Kerk over de bestemming van pasgeboren kinderen die overlijden zonder gedoopt te zijn?.....	164
Waarom zouden we de keuze voor het doopsel niet aan de kinderen laten als zij meerderjarig zijn?.....	165

## Een stevige basis

Vroeg of laat worden wij allen geconfronteerd met de vraag naar de zin van ons leven: “Wat loont echt de moeite?”, “Hoe leven we gelukkig?”, “Is het christelijk leven wel de beste keuze?” Deze vragen zijn fundamenteel, want wij hebben allen een onlesbare dorst naar geluk en naar volheid in het diepste van ons hart en die willen wij koste wat kost lessen. Zolang we geen overtuigende antwoorden op deze vragen vinden, ervaren we een zekere innerlijke leegte en blijven wij achter met een latent gevoel van ontevredenheid. Wij hebben allemaal eenzelfde verlangen, maar het antwoord is niet voor iedereen hetzelfde!

*De zoektocht naar de zin van het leven is nauw verbonden met het geluk! Geef je zoektocht nooit op en neem geen genoegen met halve maatregelen; die lossen niets op. Zoek tot je vindt, om een leven op te bouwen dat werkelijk de moeite waard is.*

### Zin geven aan je bestaan

De ware zin van ons bestaan ontdekken is geen kleinigheid! Deze zoektocht is vaak een lange weg langs de klippen van het leven, vergelijkbaar met de loop van een rivier.

Voor sommigen verloopt het leven vredig, te vergelijken met een heldere rivier die zonder wervelingen of draaikolken rustig verder stroomt. Vanaf hun jeugd hebben ze hun leven gebouwd op een stevig fundament, dat ze in de loop van de jaren verdiept en versterkt hebben, en dat bestand is tegen bijzondere schokken. Hun geluk komt doordat de keuzes die ze aan het begin van hun leven gemaakt hebben, hun geldigheid hebben behouden.

Anderen volgen een wisselvallig traject, wegens een of andere zwakheid of uit pure onwetendheid. Hun leven lijkt op die onbestendige waterlopen die zich vertakken en uiteindelijk opgaan in moerasachtige vlakten. Zo gaat het met mensen die zich tevreden stellen met wat de omstandigheden aan onmiddellijk welzijn te bieden hebben. Zonder vaste overtuigingen laten ze zich meevoe- ren door de heersende winden, trends en de stemming van het moment. Wat hun werkelijk ter harte gaat is macht, bekendheid, geld of plezier, zonder te trachten een diepere zin te geven aan hun leven. Het enige streven dat hen drijft, is zich op elk moment goed te voelen, door moeilijkheden en onaangename beperkingen te vermijden.

Weer anderen vervolgen hun weg als een bergstroom die voortsnelst over de hellingen om pas tot rust te komen in de vallei. Dat zijn de mensen die – zonder grote zorgen of sterke overtui- gingen – een ogenschijnlijk stabiel en geordend leven leiden tot- dat ze met een grote moeilijkheid geconfronteerd worden die ze overmant: een ernstige ziekte, werkloosheid, een grote familie- crisis, een plotselinge depressie... Dan beginnen ze zich vragen te stellen over de zin van hun leven en kijken ze kritisch naar hun verleden. Ze worden zich ervan bewust dat ze een levensproject missen dat in staat is hun blijvende voldoening te geven. Deze periodes van innerlijke beroering zijn natuurlijk pijnlijk! Achteraf beseffen we echter dat deze crisissen heilzaam kunnen zijn, om- dat ze ons rijper maken en ons helpen een stevige basis te vinden, een steun voor het opbouwen van een nieuw leven dat beant- woordt aan onze werkelijke verlangens.

Deze crisissen, die alles te maken hebben met de zin van het leven, roepen steevast een vitale vraag op: *“En nu, wat moet ik doen?”* Dit onszelf bevragen, dit ons afvragen hoe we moeten leven, verplicht ons om stelling te nemen én om keuzes te maken, want er zijn veel mogelijkheden. We zullen hier uitgaan van de keuze voor een christelijk leven.

*Probeer waarachtig te zijn, anders zal je je nooit goed voelen! Span je in om te leven in overeenstemming met je geweten en met je diepste verlangens. Zo zal je je innerlijke waarheid vinden en een levensvreugde die van binnenuit opwelt.*

*Maak de dingen niet moeilijk! Geef jezelf: dat is de enige bron van ware vreugde. Christus wijst de weg: Hij heeft zich gegeven uit liefde voor zijn Vader. Doe een eerste stap, dan een andere en nog een. Je zal zien dat je zo jezelf wordt!*

## **De keuze voor een christelijk leven**

Een waardevolle keuze onder vele andere, is de keuze voor een christelijk leven. Deze keuze geeft een echt antwoord op al onze vragen die betrekking hebben op de zin van het leven en de weg die we moeten volgen in de praktijk. In de ruim 2000 jaar dat de Kerk bestaat hebben miljoenen mensen bewust deze keuze gemaakt om zo te beantwoorden aan hun diepste verlangens, en zij hebben hun keuze weten te concretiseren door een gepaste levenswijze. Ook al wordt deze optie door sommigen verworpen of compleet genegeerd, ze is nog steeds actueel en zal dat altijd blijven.

De belangstelling voor het christelijk leven wordt gewoonlijk gevoed door voorbeelden of getuigenissen die ons aanspreken. Deze ontluikende belangstelling is als een deur die opengaat naar het katholieke geloof en die ons suggereert dat dit geloof onze dorst naar liefde en volheid waarschijnlijk zou kunnen lessen. Zoals de heilige Paulus zegt, komt het geloof door ervan te horen (vgl. Rom 10,14). Als we eenmaal over de drempel zijn, is het de Persoon van Christus die ons aantrekt. De ontdekking van of *ontmoeting* met Hem laat ons, op de een of andere manier, bewust worden dat Hij nog altijd levend is, dat Hij aan het werk is in de Kerk, dat Hij ons persoonlijk liefheeft, dat Hij oneindig barmhartig is, dat Hij bron van waarheid is en dat Hij onze dorst naar

geluk kan stillen door ons naar de gelukzaligheid van de hemel te leiden. Deze intuïtieve bewustwording is een vrucht van de goddelijke genade en van een hart dat er voor openstaat, zoals de goede aarde waarover Jezus spreekt in de parabel van de zaaier. Het is het begin van de weg die leidt naar het ontvangen van de *Blijde Boodschap* ofwel – in een meer letterlijke vertaling van het Griekse woord evangelie – het *Goede Nieuws*, het zich bekeren en het aanhangen van het christelijk geloof.

De Schrift spreekt over verschillende personen die Jezus *ontmoeten* en dan expliciet aan Hem of aan zijn apostelen de vraag stellen: “*Wat moet ik doen?*” De bekendste zijn de heilige Paulus op de weg naar Damascus, de Joden tot wie de heilige Petrus zich richtte in Jeruzalem op de dag van Pinksteren, en de rijke jongeman die Jezus kwam opzoeken om te weten wat voor goeds hij moest doen om het eeuwig leven te verwerven. Bovendien vermelden de Evangelieën voortdurend wat verschillende mensen doen als ze Christus eenmaal hebben ontmoet: de apostelen laten alles achter om Hem te volgen; de Samaritaanse vrouw gaat onmiddellijk haar burens uitnodigen na haar ontmoeting met Jezus; Zacheüs verklaart dat hij de helft van zijn goederen aan de armen zal geven wanneer Jezus bij hem te gast is, enz. En dan zijn er nog al die anderen die onmiddellijk deden wat Jezus hun ingaf! Een echte ontmoeting met Jezus laat immers niemand onberoerd!

Dat is ook nu nog zo. Als je je interesseert voor het christelijk leven en je je aangetrokken voelt tot Christus, weet je weliswaar nog niet precies wat je moet doen, maar wel in welke richting je het antwoord moet zoeken. Voor degenen die al iets van een christelijke vorming gekregen hebben, zal het antwoord erin bestaan het eigen geloof serieuzer te nemen. Voor degenen die het christelijk leven nog niet kennen, zal het antwoord erin bestaan te ontdekken wat het katholieke geloof werkelijk inhoudt om het vervolgens naar waarde te kunnen schatten. Laten we nu eens kijken hoe we op deze weg kunnen beginnen.



*Jezus vroeg aan zijn leerlingen: "En wie ben Ik voor jullie?" Ook aan jou stelt Hij diezelfde vraag: "Wie ben Ik voor jou?" Vooruit! Zeg Hem duidelijk: "Jezus, voor mij bent U..." Anders blijft Hij voor jou abstract en afstandelijk.*

## **De noodzaak voor een stevige basis**

De vraag "Wat moet ik doen?" kun je niet beantwoorden door maar wat te improviseren! Om te gaan leven als christen of om nog bewuster als christen te leven, heb je een stevige en stabiele basis nodig waar je je hele leven op kunt bouwen. Die basis moet ons de juiste weg wijzen, volgens Gods plan voor ons leven, en als vertrekpunt voldoende concreet en praktisch zijn, zodat we weten hoe we hebben te handelen in het gewone leven – om te kunnen beantwoorden aan onze diepste verlangens en zo onze dorst naar geluk te lessen. Zonder zo'n basis blijft de vraag wat we moeten doen uiteindelijk onbeantwoord.

Hetzelfde geldt voor veel andere gebieden. Zo vormt de juiste studie of opleiding de basis voor het beroepsleven en daarmee een blijvend fundament voor heel ons verdere leven. De juiste studiekeuze geeft ons de gelegenheid om te leven volgens onze interesses en vaardigheden en geeft ons toegang tot werk dat beantwoordt aan onze wensen en ambities.

Ook in het huwelijksleven zien we hoe belangrijk een goede basis is. Het gezinsleven steunt op het levensproject van het echtpaar. Dat project geeft richting aan het leven van de echtgenoten overeenkomstig de keuzes die zij aan het begin van hun huwelijk gemaakt hebben. Het is het vertrekpunt van hun gemeenschappelijk leven en vormt de weerspiegeling van hun verlangens en hun verwachtingen.

Christus benadrukt overigens zelf hoe noodzakelijk het is om ons bestaan op te bouwen op een stevige basis. Hij beëindigt zijn Bergrede met de woorden: "Ieder nu, die deze woorden van Mij