

## Prachtig boeket

“De maagd is de koninklijke weg waarlangs de Heiland tot ons kwam”, aldus de heilige Bernardus. “Laten we ons dus houden bij die weg en leggen we ons toe om langs haar op te gaan tot Hem die door haar tot ons afdaalde.” De plaats van Maria in Gods heilsbestel is niet te overschatten. Vele kerkvaders bezonnen zich door de eeuwen heen op deze mysteries en bezongen er de grootsheid van. Deze selectie preken uit Oost en West volgt Maria doorheen het kerkelijke jaar op de Mariale- en de hoogfeesten. Je koestert er de kern van het katholieke geloof, je bonst mee met het hart van de liturgie, je beleeft van nabij het ontvouwen van Gods liefdesplan. Voor de wereld een taal die tegen de borst stoot, vreemd en dwaas. Maar wie deze meditatie aan de boezem van Maria laat bezinken in de stilte van de beschouwing of in de roes van de Eucharistie, verzadigt zich met woorden van geest en leven, vol zoetheid en licht, troost en kracht. Een prachtig boeket onverwelkbare bloemen, met heerlijk verkwikkende geuren, die het gebed als wierook doen opstijgen voor Gods altaar!

**PIETER DERDEYN**



***Bloemen voor Maria. Met Maria  
het liturgisch jaar rond***

Uitgeverij: Betsaida

Pagina's: 140 | € 17,50

ISBN: 9789493207462