

## boek

# Devote gebeden om het aanbiddingsvuur aan te wakkeren

DOOR PIETER DERDEYN

“Je vindt op aarde geen heerlijker genieting en geen beminnelijker schat dan Jezus in het Heilig Sacrament. Onder alle oefeningen van godsvrucht is, na het ontvangen van de sacramenten, ongetwijfeld de aanbidding van Jezus verborgen in het tabernakel het meest dierbaar aan God en het meest genadevol voor ons.” Aan het woord is de heilige Alfonsus, die de lezer warm aan het maken is voor zijn meditaties bij aanbidding. Hij staft zijn punt met stellingen en anekdoten van een dozijn of meer heiligen. Alfonsus weet te overtuigen, als jurist, theoloog en priester. Hij is tevens gekend als stichter van de congregatie der redemptoristen in de achttiende eeuw. Velen echter in onze tijd zullen er weinig voor voelen om bij een stukje brood te gaan zitten of daar iets meer in te zien. Laat staan dat ze de taal van Alfonsus zullen omarmen. Wie klopt zich nog op de borst als zijnde de grootste zondaar, in deze

tijd van coaches die met positieve boodschappen het zelf een boost geven? Dit zal een boekje zijn voor de kleine kudde die nog gelooft in de aanwezigheid van Christus in het Sacrament. Die graag stille tijd neemt in een eenzaam kerkje en het vuur wil voeden door een extra devoot woordje. Voor hen ook die de taal nog begrijpen van een heilige ziel en zich kunnen laten beroeren door diens verzuchtingen en de lofprijzingen.

De heilige Alfonsus biedt hier overwegingen en gebeden voor 31 bezoeken aan het Allerheiligste. Hij put daarbij graag uit de schat van de traditie door vertellingen en stellingen van heiligen aan te halen. Voor elk bezoek laat hij u telkens ook langsgaan bij Maria en de heilige Jozef met een rake bezinning en een krachtig schietgebed. Tot slot geeft hij daarbij nog een vurige impuls om geestelijk te communiceren. Hoor hoe vanuit de diepte van zijn ziel Alfonsus ons wil meertrekken

in dat verterende vuur van aanbidding: “O oneindig beminnelijke God, wanneer zal ik er toch eens werkelijk toe komen aan zoveel liefdeblijken te beantwoorden? Heer, ik wil niet meer leven dan om U te beminnen, U alleen.”



**Alfonsus de Liguori, Bezoeken  
aan het allerheiligste sacrament**

Uitgeverij: Betsaida

Pagina's: 176 | € 12,50

ISBN: 9789062571390