

René STOCKMAN, *15 dagen bidden met Petrus Jozef Triest. Icoon van de caritas in België*, 's Hertogenbosch, Betsaida, 2020, 110 blz., 12 x 17,5 cm, ISBN 978 94 93 207 028, 11,50€.

In dit boekje bundelt de generale overste van de Broeders van Liefde vijftien meditaties die geïnspireerd zijn door de oprichter van zijn congregatie, kanunnik Triest (1760-1836). Eerst geeft hij een korte biografische schets van Triest, waarin de auteur de transformatie beschrijft van een klassieke parochiepriester uit het Ancien Régime naar “Vader Triest” – vader van zowel de vier door hem gestichte congregaties als van de armen. Deze evolutie verliep niet zonder moeite, maar hielp Triest inzien dat in een maatschappij waar de Kerk alle macht verloren was zij naar de periferie moet gaan: de armen, zieken en verstorelingen. Uit zijn geschriften spreekt ook een mystieke inslag, die vorm kreeg tijdens de periode waarin Triest als kersverse pastoor van Ronse moest onderduiken in de Beloken Tijd (1797-1802). De hoofd-

brok van het boek, vijftien meditaties, vertrekken telkens van een kort fragment uit preken en conferenties van Triest. De oudste tekst dateert uit 1789, de jongste uit 1833, en alles samen komen er een twintigtal teksten aan bod (zeven overwegingen bevatten twee citaten). Hoewel de gekozen fragmenten uit teksten van Triest omgezet zijn in hedendaags Nederlands, klinken ze soms wel wat gedateerd. Ook al vermeldt de auteur het niet expliciet, toch is het niet aangewezen deze meditaties in één ruk uit te lezen, maar de titel en indeling suggereren om de lezing te spreiden over vijftien dagen. In zijn meditatie belicht Br. Stockman eerst het spirituele leven van Triest, en daarin vooral de plaats van Gods liefde in zijn leven (dag 1-6). In een tweede beweging verdiept hij zich in de wijze waarop de liefde de drijfveer werd van zijn zorg voor armen en zieken (dag 7-15). Br. Stockman verbindt citaten van Triest met middeleeuwse mystici (bijv. Ruusbroec en Lutgardis van Tongeren), maar ook latere heiligen (o.a. Vincentius a Paulo en Franciscus van Sales) en moderne auteurs (bijv. paus Benedictus XVI, maar ook Emmanuel Levinas en Henri Nouwen). Het geheel biedt inspiratie voor “holistische” zorg vandaag, die recht doet aan de hele mens en aan alle mensen.

*Kurt Priem, Wingene*