

## boek

# Van slavin tot heilige

DOOR PIETER DERDEYN

Hoe vreselijk onmenselijk moet slavernij geweest zijn. We kunnen ons dat niet inbeelden, tenzij van verhalen die zijn overgeleverd, zoals dat van de heilige Josephine Bakhita. Die naam klinkt wellicht niet onbekend, want deze Afrikaanse slavin werd door paus Johannes Paulus II in 2000 heilig verklaard.

Op 8-jarige leeftijd, in 1876, werd zij als een onschuldig kind uit haar dorpje in Soedan ontvoerd. Nooit zou zij haar gezin nog terug zien. In doodsangsten werd ze meegevoerd, opgesloten en verkocht door slavenhandelaars. Onvoorstelbare bruutheid, niet minder van de eigenaars van de slaven.

Toen haar eerste meester vergat haar aan de ketting te leggen, kon ze ontsnappen met een lotgenote. Reeds hier werd ze wenken gewaar van de goede God die haar wegleidde van de leeuwen uit de jungle. Maar de persoon die hen opving, bleek

hen alweer te verkopen als slaven. Het vervolg is een opeenvolging van meesters en meesteresinnen die hun uitbuitten en hun woede en wreedheid op hen uitwerkten. Pas toen Bakhita bij een Italiaanse consul terecht kwam, leek haar lot te keren. Eens in Italië ontmoette ze zusters waar ze terecht kon, toen ze zich losmaakte van haar meesteres. Maar enkel om zich vast te hechten aan haar nieuwe Meester. Bij die zusters van Liefde van Canossa koos ze voor het doopsel, trad er in en stierf in 1947 in heiligheid.

In gehoorzaamheid schreef ze beknopt haar levensverhaal neer, dat je hier kan nalezen. Wat volgt op dit 'dagboek' is een nauwkeuriger herlezing van deze levensgeschiedenis in een biografie met meer historische feiten en achtergrond. Het geheel is vooral pakkend. Onze puberdochter die veel te laat aan haar boekbespreking begon, nam toch dit boekje aan en vond het 'spannend'. Je leest dus

vlot door dit boekje heen, dat niet meer ambities heeft dan het verhaal van Bakhita voor zich te laten spreken. Wel springen haar geloof en deugden er wat uit. Reeds als kind werd ze in de schoonheid van de natuur een Meester gewaar die ze verlangde te leren kennen. Geen hoogdravende morele lessen of hoge spirituele toppen echter hier, al mis je wat de smaak van haar innerlijke diepte. Bovenal sta je verwonderd hoe ze na zo veel leed toch kon geloven en heling vinden in de liefde van haar goddelijke Meester en Bruidegom.



Stefaan Lecleir, Dagboek van een slavin. De heilige Josephina Bakhita  
Uitgeverij: Betsaida  
Pagina's: 122 | € 12,50  
ISBN 978 94 93207 32 5