

## De priester

Veertien hoofdstukken met bladzijden lange citaten van onder anderen Catharina van Siena, Bernardus van Clairvaux, paus Johannes Paulus II, John Henry Newman, paus Benedictus XVI, kardinaal Jean-Marie Lustiger, paus Pius XII, Augustinus en paus Franciscus, alsmede een uitvoerig fragment uit *Dagboek van een dorpspastoor*, waardoor romanschrijver Georges Bernanos in 1936 op slag beroemd werd.

Belangrijke thema's zijn onder meer hervorming van de geestelijkheid, geneesmiddel tegen schijnheiligheid, de priester: alles en niets, een einde maken aan het klerikalisme, roeping tot gebed, concrete heiligheid, de radicaliteit van het Evangelie, priester en offer, gewijde man en man van het gewijde, Christus de volmaakte hogepriester, de vorming van de ziel van de priester, zoon van de Kerk.

Kardinaal Robert Sarah, van Afrikaanse afkomst, met een Franse vorming en langdurig werkzaam geweest in Rome, biedt een stevige theologie, compromisloos geworteld in de traditie, met aandacht voor de actualiteit – klerikalisme, misbruikschandalen, de om zich heen grijpende secularisatie.

De priester is bij hem allereerst *in persona Christi*, vertegenwoordiger van de Heer. Sarah neemt geen blad voor de mond. Hij is moedig, kerkgetrouw en spiritueel. Geen eenvoudig boek, wel heel verrijkend voor wie geduldig leest en bereid is om eigen priesterlijk leven te doorbidden. Een bundel om met aandacht te overdenken, in een (priester) groep te bespreken of om gewoon cadeau te geven aan je pastoor.

**MGR. JORIS SCHRÖDER**



**Kardinaal Robert Sarah,  
Priester voor eeuwig -  
Overwegingen over de priester**

Uitgave Betsaida/De Boog

Pagina's: 235 | € 18,75

ISBN 978 94 93 207 367