

boek (Iets te) bondige gids voor het gebed

DOOR PIETER DERDEYN

Wat zijn charismatische gebeden; hoe zit het met yoga; wat met meditatie? Het zijn enkele vragen die dit handboekje over het gebed stelt. Best actueel dus, hoewel de meerderheid van de vragen ‘traditioneel’ is en ook de antwoorden doortrokken zijn van de traditie. De thema’s gaan eigenlijk heel breed en dit maakt het boekje aantrekkelijk voor wie iets van achtergrond zoekt over het gebedsleven. De stof wordt aangeboden in vraag-antwoord-vorm. Ja, echt boeiende vragen, over onderwerpen die een biddend mens zeker bezighouden: waarom bidden, wat te vragen, wat is meditatie of contemplatie, hoe onderscheiden...?

Verwacht daarbij geen concrete handvatten die je op de weg van het gebed zetten, noch een mystieke lofzang op de Geliefde tot wie je bidt. De auteur, een Tsjechische jezuiet die tot kardinaal werd verheven en in 2010 overleed, neemt een eerder formele, verkla- rende toon aan. Iets waar de vertaling ietwat op vast-

loopt; een plechtstatigheid die weinig souplesse biedt. We missen ook de referenties bij de citaten. Maar oké, daar zetten we ons overheen. De citaten komen trouwens vooral van kerkvaders uit de oosterse traditie, bovenal woestijnvader Evagrius van Pontus. Patristiek – de studie van de kerkvaders – was dan ook het domein van de auteur, die er aan diverse pauselijke universiteiten in Rome over doceerde.

Waar je wel soms op je honger van kan blijven, is de bondigheid van de antwoorden. Er bestaan van die spirituele meesters die in enkele enigmatische woorden een heel mysterie kunnen verhullen, waar je, als je er lang genoeg op kauwt, de finesse in haar volheid uit puurt. Hier echter gaat het niet om gevleugelde uitspraken die je verheffen, maar om verklaringen die zouden moeten verhelderen. Ze werpen echter net niet genoeg licht op de zaak, waardoor je toch soms wat in het duister blijft. Wat schiet je bijvoorbeeld op met de definitie van het hart als “de stabiele dispositie

van degenen die bidden”. Of met de uitleg omtrent goddelijke ingevingen, die zo beknopt is dat je er niet op een veilige manier kan aan toevertrouwen. Ook voor raad op maat van de gebedsgraad mis je hier nuance.

Spidlík brengt zeker heel wat interessant materiaal samen, maar biedt het aan in porties waar je soms net te weinig uit kan halen om vruchtbaar te kunnen zijn. Zeker een goede, maar nu ook weer geen gouden gids voor het gebed.



Tomás Spidlík, *Bidden in het hart.*

Een inleiding tot het gebed

Uitgeverij Betsaida

Pagina's: 80 | € 8,50

ISBN 978 94 93207 31 8