

recensie

‘Ga verder, en wees niet bang!’ Bemoedigende biografie van een jonge zuster

DOOR PIETER DERDEYN

“Het is alsof je op een klif staat en je weet dat je moet springen. Je bent erg bang, maar je weet dat je het moet doen en dat Gods handen je zullen opvangen.” Met deze woorden beschrijft Clare Crockett haar bekeringsproces. Een heuse weg, voor deze getalenteerde jonge Noord-Ierse. Als kind kon ze al harten veroveren, wat haar de deuren opende voor een bliksemcarrière in de filmwereld. Maar deze wereld van roem, geld, feestjes, vriendjes, roken en drank schiep in haar hart slechts een zinloze leegte. Tijdens een trip naar Spanje belandde de ‘gekke geit’ van de discotheek op Goede Vrijdag in een wake. Haar onverschilligheid werd er op een huiveringwekkende manier wakker geschud als ze toch overeind komt om het kruis te aanbidden: “Ik zag dat ik de Heer aan het kruis had genageld door mijn zonden en dat ik Hem enkel kon troosten door Hem mijn leven te geven.” Clare werd zuster en liet in 2016 op 33-jarige leef-

tijd het leven tijdens een zware aardbeving in Ecuador. Men spreekt al over het starten van het zaligverklaringsproces. Naast een website werd er ook een film over haar leven gemaakt. Dit boekje focust iets meer op de geestelijke dimensie van haar levensweg. Het is een geestelijke biografie van de hand van een jonge Portugese priester, geschreven voor jongeren. Je proeft dus heel wat jeugdig, vurig enthousiasme. In Clare Crockett worden deugden geprezen als grootmoedigheid, edelmoedigheid en heiligheid. Het gaat erom alles te geven. Al neemt het boekje een hoge vlucht, de les blijft praktisch toepasbaar en de thema’s levensecht, zoals omgaan met imago of puistjes. Een aanbevolen boekje voor de bemoediging van jonge gelovigen, met potentieel om hedendaagse jongeren in hun onverschilligheid te raken. Deze woorden van zuster Clare spreken boekdelen: “Ver-

anderingen kosten moeite! En vechten is vermoeiend! Maar het is de moeite waard!!!! Keer je nooit, nooit, nooit af van God en de Maagd. Als je dat doet, ben je verloren. (...) Ga verder, en wees niet bang!”



Ricardo Figueiredo, Ik ben gelukkig, gelukkig, gelukkig!
Geestelijke biografie van zuster Clare Crockett
Uitgeverij Betsaida en Carmelitana
Pagina's: 111 | € 16,95
ISBN 978 94 93207 30 1