

boek

Een middeleeuwse filosoof versus moderne dwalingen

DOOR ANTON DE WIT

De grote middeleeuwse kerkleraar Thomas van Aquino heeft de reputatie een grondig, maar daarmee ook een saai en complex denker te zijn. De vroeg-twintigste-eeuwse schrijver G.K. Chesterton heeft zo ongeveer een tegenovergestelde reputatie. Op een academisch grondige wijze ging de vrolijke veelschrijver Chesterton zeker niet te werk, maar o, wat is en blijft zijn werk toch heerlijk sprankelend en toegankelijk.

Het kan daarom enige verbazing wekken dat de laatste zich ook aan een biografie van de eerste heeft gewaagd. Maar welbeschouwd was het zo gek nog niet. In het post-Victoriaanse Engeland verdedigde Chesterton op flamboyante wijze zijn ongebruikelijke keuze voor het katholicisme, dat op vele keurige anglicanen toch een onredelijke indruk maakte. En wie is er een betere icoon van een rationeel katholicisme dan de grote Thomas? Chesterton beschrijft hem als een filosoof van de

common sense, het gezonde verstand – een veel terugkerend begrip bij de Engelse schrijver. Niet ten onrechte uiteraard, maar al lezend bekruipt je toch geregeld de indruk dat het boek eerder over Chesterton en zijn tijd gaat, dan over Thomas en diens tijd. Chesterton was een fervent criticaster van allerlei modieuze dwaalideeën die indertijd opkwamen, en die wij (soms onder een andere naam) ook in onze tijd nog kennen: materialisme, consumentisme, relativisme. Het was ook zijn overtuiging dat dergelijke moderne dwalingen gewoon oude ketterijen in een nieuw jasje waren. Veel van zijn werk is daarvan doordrongen: *Ketters*, *Orthodoxie*, *De eeuwige mens*. Deze Thomas-biografie past naadloos in dat rijtje, overigens net als de eerder verschenen biografie van Franciscus van Assisi, die er in feite een tweeluik mee vormt.

Is dit een grondige biografie naar academische maatstaven van Thomas van Aquino? Abso-

luut niet. Maar o, wat is het sprankelend en geestig. Anders dan bijvoorbeeld *Orthodoxie* kent het nog maar weinige Nederlandse vertalingen (ik kan me vergissen, maar volgens mij verscheen de eerste en laatste vertaling in 1934). Goed dus dat deze nieuwe, redelijk rechttoe-rechtaan vertaling er is.



**G.K. Chesterton,
H. Thomas van Aquino.
De Zwijgende Os**

Uitgeverij: De Boog/
Betsaida

Pagina's: 144 | € 17,50

ISBN: 978 90 6257 125 3