

53^{ste} jaargang • januari-februari 2022

Emmaüs

voor wie met Christus door de tijd wil gaan

Emmaüs heeft voor u gelezen

| Stockman, Br. René, De weg van de liefde. Uitgeverij Betsaida, 's-Hertogenbosch, 2021, 299 pp., 14,50 euro.

Terecht opent broeder Stockman zijn boek 'De weg van de liefde' met volgende vragen: "Alweer een boek over de liefde? Is er nog niet genoeg geschreven over de liefde? Misschien wel, maar is er iets belangrijkers in het leven dan de liefde? Daarom kan er eigenlijk nooit genoeg geschreven worden over de liefde." Geïnspireerd, meer nog 'getroffen' door de brieven van Johannes schrijft hij de veertien hoofdstukken meditaties over de liefde. We lezen over Gods Liefde die de oorsprong is voor het getuigenis van Zijn Liefde, en als 'generaal' van de Broeders van Liefde legt de auteur de nadruk op de caritas. "Het tweede wezenskenmerk van de caritas is even belangrijk: Jezus zelf zien, ontmoeten en beminnen in de medemens. De caritas als plaats voor de Jezus-ontmoeting. Graag verwijzen we hier naar een mooi beeld dat Vincentius a Paulo ons meegeeft en waaruit zijn bekende adagium 'God om God verlaten' is gegroeid. Hij stelt aan zijn zusters voor dat wanneer ze in gebed zijn en iemand in nood aan hun deur komt aankloppen, zij hun gebed moeten stopzetten om deze mens in nood te helpen. Of beter, dat ze hun gebed moeten verderzetten in de zorg voor deze medemens. Want Jezus die aanwezig is in het tabernakel, is ook aanwezig in deze medemens. Eigenlijk is het een parafrasering van de al eerder aangegeven woorden van Johannes, die de liefde tot God en de liefde tot de naaste op dezelfde lijn plaatst, waarbij de liefde tot God heel concreet en tastbaar wordt in de liefde tot de naaste." (De weg van de liefde, p. 12)

Na de meeste hoofdstukken volgt er een bibliografie waarin de encycliek 'Deus Caritas est' van Paus Benedictus XVI uiteraard niet ontbreekt.

Zeker voor de lezer die minder vertrouwd is met het wel en wee van de Broeders van Liefde in België de laatste jaren, is het opvallend dat aan het slot van de inleiding de auteur dit boek opdraagt aan gewezen (algemeen en administratief) directeurs van het Vormingscentrum Guislain waarvan Broeder Stockman ook niet langer beheerder is. Hij dankt Marc Keuleneer en Wim Claeys omdat ze zich "meer dan 25 jaar onvoorwaardelijk en mateloos hebben ingezet voor de organisatie van opleidingen en studiedagen voor onderwijs- en zorgverstrekkers in geheel Vlaanderen. Tienduizenden cursisten hebben in Vormingscentrum Guislain inspiratie gevonden voor het verstrekken van professionele en geïnspireerde zorg en onderwijs in de geest zoals in dit boek is beschreven." Een dankwoord waarbij ik als medewerker en - regelmatig aanwezig in Guislain - graag aansluit. Meer nog, na de lectuur van dit boek stel ik mij de vraag of de lectuur en bespreking van boeken zoals deze niet deel zouden kunnen zijn van vormingsprogramma's in (kerkelijk) Vlaanderen en in het katholiek onderwijs. Wat dit laatste betreft, hebben wij nu gelukkig nog een enorm uitgebreid en gesubsidieerd kanaal om te evangeliseren en de boeken van Broeder Stockman zouden zeker een plaats kunnen krijgen in katholieke scholen en zeker in deze van de Broeders van Liefde in het bijzonder. En dit niet enkel in de godsdienstles.

[Hugo Vanheeswijck]