

Ricardo Figueiredo

**“Ik ben gelukkig,
gelukkig, gelukkig!”**

Geestelijke biografie van
zuster Clare Crockett

 **CARMELITANA**

Betsaida

Inhoud

Voorwoord	7
Inleiding	10
Hoofdstuk 1	15
“Hij houdt van mij en stierf voor mij”	17
Familie en thuisland	17
Kindertijd en jeugd	21
Dromen en plannen	23
Van koers veranderen?	24
God geeft niet op	26
Hoofdstuk 2	33
“Ik zag in dat ik een grotere liefde vond”	35
Bedevaart naar Rome in 2000	36
Een gevoel van leegte	39
Haar hele leven aan Jezus geven	42
De weg van uitzuivering	45
De schoonheid van de religieuze geloften	48

Hoofdstuk 3	55
“Alles geven, met veel humor”	57
Een grote liefde	60
Het avontuur van de vrijheid	64
“Ik ben geboren voor grotere dingen”: grootmoedigheid	68
 Hoofdstuk 4	 73
“Was ik een lichtje voor andere mensen?”	74
De Eucharistie in het centrum van haar leven	75
Een goede biecht	78
“Het Hart van Maria”: devotie tot de hemelse Moeder	82
De begeleiding van jongeren	84
 Hoofdstuk 5	 91
“Jezus liet me inzien dat het zijn vreugde is ons te redden”	92
De genade van Goede Vrijdag	93
Verlangen naar heiligheid	96
Sterven? Dat is een vreugde	97
 Besluit	 99
 Foto’s	 103

Voorwoord

“Licht, camera, actie!” Zo ging God aan het werk in het levensverhaal van Clare Crockett. Ze werd niet bekend omwille van haar grootse daden maar wel dankzij haar edelmoedige en totale zelfgave aan God. We kunnen haar verhaal vergelijken met vuur dat uit as tevoorschijn komt. Het woelige milieu waarin ze opgroeide is als as en het vuur is haar aanstekelijk levensgetuigenis dat mensen hoop schenkt en een weg naar God wijst.

Het is bijzonder hoe de jonge Clare elke dag ‘een blanco cheque’ aan God gaf, waarmee ze alles in zijn handen legde. Deze blanco cheque zorgde ervoor dat God in alles de eerste plaats kreeg en de hoofdrolspeler werd in haar levensgeschiedenis. Wanneer iemand op het punt staat zo’n cheque aan God te geven, dan betekent het dat die persoon beslist heeft om in elk woord en elke daad Jezus te laten spreken en handelen.

Zoals Jezus deed met zuster Clare, zo bewerkt God ook in ons een bekering opdat we onze ogen en harten richten op datgene wat wezenlijk is. En wat is dit wezenlijke anders dan te groeien in een persoonlijke en intieme relatie met God. Een sterke band die we, zoals Clare ons leert, niet mogen verwaarlozen. Anders lopen we misschien het risico bedwelmd te worden door oppervlakkigheid en banaliteit.

We zien dat haar verleden, nadat ze het een plaats heeft gegeven, een drijvende kracht wordt voor de beleving van het hier en nu, en van wat komen zou. Clare wilde niet in middelmatigheid blijven hangen. Steeds meer vertrouwd met Gods Geest, maakte ze Gods liefde zichtbaar in haar dagelijkse leven.

Vandaag is het belangrijk dat we jongeren laten zien dat het mogelijk is gelukkig te zijn, bij Jezus te horen, een totaal gegeven leven te leiden, en dit alles buiten het wereldse denken om.

Het 'alles of niets' dat zuster Clare beleefde, is de uitdrukking van de levenskracht en radicaliteit waartoe iedere jongere geroepen wordt. Het dient enerzijds als tegengif in onze steriele maatschappij waar het egocentrische welzijn centraal staat. Anderzijds drukt het ook de dorst uit naar God, die in ons het verlangen opwekt om alles zó te veranderen dat we zouden toebehoren aan Diegene die alles voor ons en in ons wil zijn.

Het leven van zuster Clare kunnen we vergelijken met het vervaardigen van een diamant. De volle pracht van deze kostbare steen komt maar tot uiting doorheen de bewerking ervan. Dit is wat God deed met Clare: een ruwe diamant werd zó door God bewerkt, dat ze een spiegel werd van zijn schoonheid en goedheid.

Haar liefde en passie voor Jezus brengen mensen nieuwe hoop en een nieuw verlangen om elk moment zo intens te beleven als zij deed.

Bij het lezen van deze spirituele biografie van zuster Clare voel ik me als jonge vrouw uitgedaagd om net als haar een radicaal leven te leiden. Als religieuze voel ik me aangespoord om in totale overgave voor Gods Rijk te leven.

Wanneer ik door de bladzijden van dit boek blader, ontdek ik er niet alleen een aantrekkelijk levensverhaal, maar ook een God die het verhaal van zuster Clare tot een prachtig levensverhaal gemaakt heeft.

Zuster Sophie Alves, Aliança de Santa Maria