

CONCENTRATIEKAMP VAN
AUSCHWITZ, EIND JULI 1941.



DE DAG WAS EINDELOOS LANG EN HEET GEWEEST. DE GROEP GEVANGENEN WACHTTE AL SINDS DE OCHTEND, UITGEPUT DOOR ONTBERINGEN, OP RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK.



EINDELIJK NAM SS-KAPITEIN
KARL FRITZSCH HET WOORD.

DE KAPITEIN WAS EEN SADIST. TOEN HIJ NOG IN DACHAU WERKTE, STOND HIJ AL BERUICHT OM ZIJN WREEDHEDEN TEGENOVER GEVANGENEN.

JULLIE VRIEND DIE GISTEREN
ONTSNAPTE, WERD NIET
TERUGGEVONDEN. JULLIE
WETEN WAT DIT BETEKENT!



TIEN VAN JULLIE ZULLEN OPGESLOTEN WORDEN
IN BLOK II EN ER STERVEN VAN HONGER EN DORST...



HIJ VERHELIGDE ZICH OVER DE
PANIEK DIE HIJ TEWEEGBRACHT.

EENS KIJKEN...



JIJ DAAR! MOND OPEN!



JIJ HEBT MOOIE TANDEN.
GOED... JE HEBT GELUK.





JIJ!



EN JIJ.



JIJ...

DIT WREDE AANWIJZEN GING ZO DOOR
TOT ER 10 ONGELUKKIGEN LUKRAAK
UITGEKOZEN WAREN.



VOORUIT!
AAN DE KANT!



NEE! NIET IK! DENK AAN
MIJN VROUW EN KINDEREN!



GENOEG ZO! LOOP DOOR!



HALT! WAT IS ER?



IK ZOU GRAAG DE
KAPITEIN SPREKEN.

