

JEAN-MARIE ELIE SETBON

VAN HET KEPPELTJE NAAR HET KRUIS

De bekering van een jood tot het katholicisme

uitgeverij
Betsaida
's-Hertogenbosch 2021

Inhoud

Voorwoord	9
Ik wist niet eens dat ik een jood was	13
Een kleine-stads-joods jongetje	20
Ik was niet zoals anderen	23
De kerstlichtjes	27
Jezus, mijn beste vriend	29
Op avontuur in de Sacré-Cœur van Montmartre	33
Mijn eerste Communie	38
Jood of christen?	43
Jood èn christen...	47
Israëliër en rabbijn	52
In de school van de Thora	56
In opleiding bij de parachutisten	58
Ultra-orthodoxe jood	65
Terug in Frankrijk met baard en hoed	74
Lubavitch jood	77
Kennismaking met mijn vrouw	80
Huisje gehuurd in Galilea	86
Een, twee, drie... zeven kinderen	90

Een dubbel leven	95
Vader in een koosjer huisgezin	101
Lustiger gaf me een teken op het strand, in Trouville	109
Op de televisie gaf Johannes Paulus II me een teken	113
Waar katholieken te vinden?	116
Pogingen tot een dialoog tussen jood en christen	122
Ik werd verliefd op Maria	129
De zusters van Betlehem	134
Fulltime catechumeen	141
Mijn hart en mijn hoofd	152
De genadestoot	155
Het nieuwe leven	161
Wat vonden mijn kinderen ervan?	165
'Heer, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen'	170
Van de Thora naar het kruis	172
Meditaties, geïnspireerd door Sint-Jan van het Kruis	191
Belangrijke data in mijn leven	194
Dankbetuigingen	196

Voorwoord

St. Paulus, mijn geliefde tochtgenoot, is door Christus binnen drie dagen ondersteboven geworpen en bekeerd op de weg naar Damascus. Jezus heeft mij meer dan dertig jaar lang moeten bewerken!

Hij heeft me van jongs af aan naar zich toe getrokken, hoewel ik niets wist van God of religie, omdat mijn familie niet praktiseerde. Vijf jaar geleden heeft Hij me eindelijk de genadeslag toegediend, waardoor ik de grote sprong heb kunnen maken van de Thora naar het evangelie.

Dat ga ik in dit boek vertellen: mijn levensverhaal met God. Als ik het teruglees, lijkt het een gekkenverhaal. 'Wat dwaas is in de wereld, heeft God uitverkoren', zei Paulus ooit. Gedraagt God zelf zich niet dwaas in het Oude en het Nieuwe Testament, wanneer Hij bijvoorbeeld zijn profeet Hosea vraagt, met een prostituee te trouwen? 'Wat in de ogen van de mens waanzin lijkt, is wijsheid in de ogen van God', schreef diezelfde Paulus.

Zolang ik me kan herinneren heb ik me altijd aangevoeld tot Jezus, zodanig dat ik me in mijn pubertijd tot het christendom wilde bekeren. Toch wist

ik dat dit bij mijn familie aanstoot zou geven. Wanneer een jood zich bekeert, ziet zijn familie dat als verraad, ook als ze het geloof niet praktiseert.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk; ik wilde christen worden en ik ben een ultra-orthodoxe, later chassidische jood geworden. Mijn hart leidde me naar Jezus, maar mijn verstand verzette zich en mijn joodse identiteit beïnvloedde me. Eindelijk, na een lange weg, nam God de sluier voor mijn ogen weg.

Op dat moment werd alles helder. Hij gaf me een 'nieuwe' identiteit en ik zag alles in een ander licht. Dit boek vertelt over een bekering, maar vooral het verhaal van een man die lang gevochten heeft tegen de God van Jezus. Maar Hij wachtte en gaf hem een teken.

Velen aan wie ik mijn verhaal heb verteld, spoorden me aan dit boek te schrijven. Net zoals de apostelen Petrus en Johannes zeiden, toen hun verboden werd de Naam van Jezus te verkondigen: het is voor mij onmogelijk om niet te spreken over wat ik gezien en gehoord heb! Ik brand van verlangen deze ontdekking van de God van Jezus die mijn leven veranderde, wijd en zijd bekend te maken. Ik wil die delen met heel velen, niet alleen met degenen die bij mijn lezingen over de Schriften waren. Het is inmiddels vijf jaar geleden dat ik me tot Christus bekeerd heb. Nu is het ogenblik gekomen om openlijk te getuigen, zonder vrees. Ik voel me van binnenuit verplicht om dit te doen.

Dit getuigenis richt ik tot al mijn broeders. Op de eerste plaats tot hen die zeggen niet gelovig te zijn,

maar die diep van binnen voelen dat ze zoeken naar God, zonder Hem te kennen. Ik denk aan degenen die twijfelen een religieuze stap te zetten, omdat dit hen afsluit van hun familie of van hun intellectuele milieu, of omdat ze bang zijn voor de katholieke Kerk, of ze nu een slecht beeld van haar hebben door wat de media erover zeggen of omdat hun katholieke verwanten hun een benepen en valse visie op het evangelie hebben bijgebracht. Of omdat ze denken dat de Kerk ze op wil sluiten en wil beletten echt mens te zijn. Maar juist het tegendeel is waar!

Ook denk ik aan mensen die de christenen het kwaad verwijten dat ze hun de hele geschiedenis door hebben aangedaan; daar kom ik nog op terug.

Ik richt me met dit boek ook tot mijn joodse broeders, die mij uit de joodse gemeenschap hebben gestoten toen ze erachter kwamen dat ik me bekeerd had, zonder te willen begrijpen hoe ik die stap heb kunnen zetten en dit vergrijp – onvoorstelbaar voor de ultra-orthodoxe chassidische jood die ik was – heb kunnen plegen; hen was toch geleerd om Jezus te haten. Ze dachten dat ik woedend was op de God van de joden door de beproevingen die ik heb moeten doorstaan, maar dat was beslist niet zo!

Mijn geval is niet uitzonderlijk. Veel joden hebben zich bekeerd, om te beginnen de eerste apostelen. Ik hoop dat mijn joodse broeders naar het vlees zo nieuwsgierig zullen zijn, of zo vriendelijk, mijn boek te lezen om te proberen het te begrijpen, want het breekt

mijn hart te horen zeggen of beweren, dat ik het geloof van mijn volk verloochend zou hebben, omdat het jodendom met alles wat het inhoudt me lief is en omdat ik het met heel mijn wezen liefheb.

Ten slotte heb ik dit boek geschreven voor mijn christen-broeders. Ik hoop dat het hun geloof zal verlevendigen door hun duidelijk te laten voelen wat een geluksvogels ze zijn, God te mogen kennen die van hen houdt en hen liefheeft zoals ze zijn; deze God die hen bij zich laat komen en zich door hen laat beminnen in een relatie van persoon tot persoon, en niet alleen maar door het naleven van wetten, al zijn die ook van belang. Want dat is juist de kern van het christen-zijn, dat juist heeft Christus geopenbaard: die liefdesrelatie tussen God en ieder van ons, die onze levensstijl met onze broeders heel anders maakt.

Daarvan wil ik getuigen; ik wil niet zwijgen.