

Voorwoord voor ouders/begeleiders

Als er iemand klein is... dan is het wel een kind.

Thérèse van Lisieux heeft dit goed begrepen en het is precies om dit geestelijk kindschap dat zij heilig is geworden: zij heeft een weg gezocht hoe zij, ook als volwassene, nog steeds een kind kon blijven van God de Vader. Zij heeft de woorden uit de Bijbel goed begrepen: *'Als iemand klein is, laat hem bij Mij komen'* (door Thérèse vrij geïnterpreteerd naar Spreuken 9,4).

Dit vertel- en kleurboekje nodigt kinderen uit om de 'kleine Thérèse' te leren kennen. Voluit is haar naam: 'Zuster Thérèse van het kindje Jezus en van het heilig Aanschijn', maar meest gebruikt is 'Thérèse van Lisieux'. Zij is patroonheilige van de missionarissen en "een grote heilige van onze moderne tijd" (paus Pius X).

De teksten zijn doorspekt met citaten uit haar autobiografische manuscripten, waardoor de lezer goed kennis neemt van krachtige momenten uit het leven van Thérèse. De tekeningen geven een indruk van de tijd en de omstandigheden waarin zij leefde.

Bij elke levensfase kunnen de kinderen zelf deelnemen aan de spiritualiteit van Thérèse en deze integreren in hun eigen leven. Ze zijn hiertoe uitgenodigd door gebed, door erover na te denken, door tekeningen en door spel. Het is aan te bevelen om onder begeleiding van een volwassene de teksten (voor) te lezen, er samen over na te denken, te praten en te bidden. We kunnen onze kinderen toevertrouwen aan het gebed van Thérèse. Zij zal hen zeker leiden en onderwijzen.

Florence PRÉMONT



Teken nog meer bloemen die Thérèse kan plukken om een mooi boeket voor Maria te maken.



Thérèse

Maria glimlacht naar Thérèse

Pauline, de lievelingszus van Thérèse, besluit in te treden in het klooster. “Nu raak ik mijn tweede moeder ook nog kwijt”, huilt Thérèse. Ze is in tranen. Een jaar later wordt Thérèse erg ziek. Vanuit haar bed kan ze het beeld van Moeder Maria zien, waar ze zoveel van houdt. Op Pinksterzondag gebeurt er iets bijzonders: Het beeld glimlacht naar Thérèse! Vanaf dat moment zijn al haar verdriet en pijnen verdwenen. Twee grote tranen rollen uit haar ogen, maar het zijn tranen van vreugde en geluk! Thérèse weet nu dat haar hemelse Moeder van haar houdt. Ze is op slag genezen. Zij begrijpt nu dat God ook háár roept om later in te treden in de ‘Karmel’³: *“ik voel het zó sterk dat er geen enkele twijfel over bestaat in mijn hart”* schrijft ze later.

- Kun jij deze woorden die Thérèse schreef, over schrijven?
- *‘O Maria, toevlucht van de zondaars,*
- *Jezus heeft ons aan U gegeven*
- *toen Hij stierf aan het Kruis om ons op te wachten in de hemel’.*



.....

.....

.....

³ Het karmelitessenklooster waar Pauline intreedt.

Zullen we samen
met Thérèse een
'Wees gegroet Maria'
bidden?



De Kerstgenade

Na de nachtmis met Kerstmis in 1886, Thérèse is nu dertien jaar, begrijpt ze ineens dat zij in de Heilige Communie de ‘sterke en machtige God’ ontvangt en dat Hij in haar woont. Vanaf die avond voelt zij zich sterk en klaar voor een nieuw leven. Tot dan had ze vaak gehuild om kleinigheden, maar nu besluit ze om dat nooit meer te doen. *“Ik kreeg de genade”, schrijft ze later, “om nooit meer kinderachtig te zijn. In één woord, de genade van mijn complete bekering”.* In één keer is ze volwassen.

Ontdek de kribbe. Kleur de vakjes volgens de aangegeven cijfers:

1. Roze
2. Licht blauw
3. Wit
4. Beige
5. Bruin
6. Grijs
7. Geel
8. Blauw
9. Zwart



Zij wil méér liefhebben
dan zelf geliefd te zijn:

*“ik voelde de liefde in mijn hart binnenkomen
en voelde dat ik me zelf wilde vergeten
om Jezus plezier te doen.
Vanaf dat moment was ik gelukkig”.*⁴



BRUNOR.

Zij wil haar leven aan Jezus geven,
intreden in de Karmel, vlak bij
waar zij woont:

*“ik voelde een groot verlangen
om te werken voor de bekering
van zondaars”.*

⁴ *Bespreek met de kinderen dat Thérèse niet ‘behaagziek’ is. Zij is geen ‘pleaser’, zoals we dat tegenwoordig zouden noemen. Het is belangrijk helder te hebben wat zij zocht te doen: zij wilde goed doen aan anderen omdat zij Jezus in de ander zag. Zoals Jezus zegt: ‘alles wat gij voor deze kleinen/ armen/zieken enz. gedaan hebt, hebt gij voor Mij gedaan’. Het gaat er haar dus niet om, om blindelings alles wat iedereen van haar vraagt, zomaar te doen. Het is goed dat kinderen ook leren dat ze misschien soms ook ‘nee’ moeten zeggen als iemand iets van hen vraagt, dat misschien helemaal niet goed is om te doen. Bespreek dus dit onderscheid.*

Leven in de Karmel

Thérèse ontdekt het leven als Karmelietes. In die tijd is het erg koud in het klooster. Er is maar één verwarmde ruimte. De zusters kiezen ervoor en aanvaarden om arm te zijn. Ze dragen een habijt van ruwe stof en lopen op dunne sandalen: zooltjes vastgebonden met touwen om de voeten. Het is een leven van bidden, momenten van stilte en van werken, alles in een vast ritme. De zusters voegen zich gehoorzaam naar dit ritme.

Thérèse doet haar best om altijd een blij gezicht te tonen. Ze schrijft zelf: *“Hoe groot was mijn vreugde waarmee ik maar blééf zegen: het is nu voor áltijd, voor áltijd dat ik hier ben”.*

In het Evangelie vindt Thérèse “alles dat haar arme kleine ziel nodig heeft”.

- Kleur de dingen die Thérèse gebruikte in de tijd waarin zij leefde.
- Zet een kruis onder de dingen die toen nog niet bestonden.





BRUNOR.

De kleine weg

Thérèse wil nóg dichterbij God komen. Zij wil een “kleine weg” vinden, “recht naar God en zo kort mogelijk”. Zij begrijpt dat je de barmhartigheid⁹ van God ontdekt door jezelf steeds kleiner te maken en door vertrouwen te hebben in de Liefde van God. Zij leeft met dit Woord uit de Bijbel:

“Als iemand heel klein is, laat hem tot Mij komen” (Spreuken 9,4).

Thérèse geeft zich totaal over aan die enorme grootheid van de liefde van God. Zij wil altijd méér en méér van zichzelf geven om te doen wat God wil. Ze schrijft: *“O, mijn God, ik verlang ernaar om U lief te hebben en om te zorgen dat anderen U liefhebben. Ik wil werken voor de verheerlijking¹⁰ van de heilige Kerk door veel zielen te redden voor U”*. Zij wil zich inzetten opdat zoveel mogelijk zielen de weg vinden naar Jezus in de Kerk, in Hem gaan geloven en van Hem gaan houden.





Thérèse herinnert zich nog dat, toen zij nog in Alençon woonde, zij te klein was om zelf de trap te beklimmen. Haar moeder tilde haar dan op en nam haar in haar armen. Thérèse wil graag heilig worden en begrijpt dat zij het niet zelf kan, net als bij die trap van thuis. Zij vraagt nu aan Jezus om, net zoals haar moeder deed, haar ook op te tillen en in Zijn armen te nemen, zodat zij heilig kan worden. Soms vergelijkt zij de armen van Jezus als een lift. In een lift ga je immers snel en zonder moeite omhoog... In de armen van Jezus word je geholpen en ga je sneller naar de hemel..

9 De goedheid en liefde waarmee Hij ons vergeeft

10 Verheerlijking van de Kerk: dat veel mensen mogen ontdekken dat de Kerk het Mystieke Lichaam van Christus is, dat Jezus onze Verlosser is en in de Heilige Eucharistie echt aanwezig is en dat wij door en in Hem één mogen zijn.