

Iedere dag de wil van God volbrengen

Moeder Julia Verhaeghe

Samengesteld door
de Geestelijke Familie Het Werk

uitgeverij
Betsaida
's-Hertogenbosch

Inhoud

Voorwoord	7
Korte biografie	9
Op God vertrouwen	13
God beminnen	17
Leven uit het geloof	21
Kracht in zwakheid	25
Uit liefde leven	31
Gods Woord	35
Geestelijk leven	39
De werkelijkheid van menselijk lijden	43
Liefde voor de Kerk	47
Zending	51
Eerbied voor de priester	55
Leven met Maria	59
Levenswijsheden	63
Slotwoord	69

Voorwoord

Stichters van religieuze gemeenschappen hebben vaak hun diepe ervaringen met God in woorden achtergelaten door geschriften of persoonlijke brieven. Hun verlangens en zorgen hebben zij daarin uitgedrukt. Zo kreeg hun spiritualiteit gestalte. Deze geschriften bevatten gedenkwaardige uitspraken. Zij beogen kort en bondig weer te geven wat de intentie van de schrijver is.

Dit boekje is een verzameling van markante uitspraken van Moeder Julia Verhaeghe, de stichteres van de Geestelijke Familie Het Werk. Zij werden deels genomen uit haar geschriften en deels uit herinneringen van gesprekken met haar. Moeder Julia voelde zich steeds weer aangespoord om de ingevingen die haar door de Heer geschonken werden, aan haar geestelijke begeleider mee te delen en aan zijn oordeel te onderwerpen. Op andere momenten gaf zij schriftelijk antwoord op vragen van leden van haar geestelijke familie. Soms wilde zij raad geven of wenste zij bepaalde

zaken te verduidelijken. Dan nam zij haar pen op of ging zij er uitvoerig op in tijdens een gesprek.

In haar verlangen om aan haar geestelijke dochters en zonen door te geven wat zij zelf ontvangen had, schreef zij haar gedachten en inzichten dikwijls zeer spontaan op. Vaak gebeurde dit in korte, treffende zinnen, die relatief gemakkelijk te begrijpen en te onthouden zijn. Enkele daarvan zijn in dit boekje verzameld.

Waar het gaat over de wijsheid van het hart, kunnen de lezers van dit boekje het een en ander van Moeder Julia leren. Moge de boodschap van haar leven veel mensen tot een diepere eenheid met God brengen.

✠ Philip Boyce ocd,
*emeritus-bisschop van
Raphoe (Ierland) en
jarenlang geestelijk bege-
leider van Moeder Julia
Verhaeghe*



Op God vertrouwen

Het leven van Moeder Julia Verhaeghe was doordrongen van een diep geloof in God. Voor haar was dit geloof niet slechts een innerlijke overtuiging of een visie op God en de wereld. Het was de werkelijkheid waarin zij leefde, dacht en handelde. De vele ervaringen, ook in pijnlijke situaties en donkere uren van loutering en beproeving, hebben haar geloof veranderd in een liefdevol Godsvertrouwen. Wat zij daarvan vertelde in gesprekken of schreef in teksten was voor haar eenvoudigweg 'levenservaring'.



Soms is er grote vreugde in mijn ziel omwille van de werken van de Heer. Ik ben dan innig gelukkig over alles wat er gebeurt en wat er op ons afkomt. Hoe graag zou ik alle zielen tot dit vertrouwen willen brengen! Wat zouden zij rijk en gelukkig zijn!



Hij, de Heer en goede Vader, draagt ons hele leven, hebben en zijn. Wij weten ons geborgen in