

Dwight Longenecker

# KATHOLICISME

*Puur & Simpel*

uitgeverij  
Betsaida

**De Boog**

# Inhoud

Inleiding	7
-----------	---

## DEEL EEN Is daar Iemand?

1. Het religieuze instinct	13
2. Duw op het rempedaal!	25
3. Can the Force be with you?	37
4. Verstoppertje spelen	49
5. God kennen	59

## DEEL TWEE De God-Mens

1. De ultieme openbaring	71
2. Moeder en Kind	79
3. Geen woorden maar daden	87
4. Wie is deze Man?	95
5. Waarom stierf Hij?	103
6. Wat heeft Hij bereikt?	111

## DEEL DRIE Het vuur van het leven

1. Jezus houdt zich aan zijn belofte	121
2. De Transformator	135
3. Vader, Zoon en Heilige Geest	145
4. Met God meegaan	153

5. Totale omvorming	161
6. Het Volk van God	167

DEEL VIER  
De grote strijd

1. Soldaten van Christus	177
2. De legers van licht en duisternis	185
3. De krachtigste wapens	191
4. Het ultieme wapen	201
5. Jezelf veranderen	209
6. Je wereld veranderen	219

DEEL VIJF  
Welkom thuis

1. De familie van God	229
2. Eén Kerk	237
3. De heilige Kerk	245
4. De katholieke Kerk	251
5. De apostolische Kerk	259
6. Voorrechten en plichten	269
7. Verder naar boven en verder naar binnen	277
Wat mensen zeggen over...	283

# Inleiding

**E**en overaanbod aan religie. Het is een van de grootste problemen van onze moderne wereld. Alleen al van het christendom bestaan er duizenden verschillende varianten. En dan is er nog het uitgebreide aanbod van andere godsdiensten, zelfhulpprogramma's, new age-technieken en vreemde filosofieën. Het internet staat er bol van. Iedereen zit met grote en kleine levensvragen, maar het aanbod aan antwoorden is te overweldigend.

Daar komt nog bij dat traditionele vormen van het christendom, zoals het katholicisme, log en zwaar overkomen, met een liturgie die moeilijk te begrijpen is, complexe theologische theorieën, wetten en regels die ingewikkeld lijken en een hiërarchie en bureaucratie die er topzwaar uitzien, omslachtig en soms corrupt. Buiten deze problemen wordt het katholicisme ervaren als antiek, irrelevant en wereldvreemd, of erger nog, als hard proberend om 'up-to-date', trendy en 'bij' te zijn.

Erger nog: de laatste vijfhonderd jaar, kenden vele elementen van onze cultuur een aanhoudende antikatholieke vooringenomenheid. Generaties niet-katholieken zijn opgegroeid met een onderliggend gevoel dat het katholicisme gewoon fout zit. Hen werd geleerd dat het katholieke geloof een godsdienst is van bijgelovige zonderlingen

die standbeelden aanbidden; dat pausen rijke, corrupte en machtshongerige despoten zijn; katholieke priesters konkelfoezende en hebzuchtige mannen en dat de hele katholieke Kerk, door zijn weelde en macht, mijlenver verwijderd is van de eenvoudige godsdienst van de timmerman Jezus Christus.

Dit eeuwenoude vooroordeel tegen het katholicisme is er alleen maar erger op geworden. De media vestigen voortdurend de aandacht op de recente financiële en seksuele schandalen. Al deze problemen dragen bij aan een nieuwe vorm van anti-katholicisme, dat in de maatschappij steeds meer aan populariteit wint. Je zou het ‘atheïsme-light’ kunnen noemen.

Deze nieuwe lichtung atheïsten heeft zijn overtuigingen opgepikt uit de grote smeltkroes van onze populaire cultuur. Een nieuwsartikel hier, een website daar, ergens een boek van een nieuwe atheïst, dan weer een lezing door een professor: dat alles leidt tot een gebrekkig gevormd en half doordacht en krampachtig ‘atheïsme’, dat eigenlijk niets meer is dan een gecamoufleerd anti-katholicisme.

### **Katholicisme puur en simpel**

Uit dat alles volgt de dringende nood aan *Katholicisme puur en simpel*. Dit boek leert je de basis van het katholieke geloof in eenvoudige, duidelijke taal. Hier zul je geen complexe filosofische bewijsvoeringen, kerkelijk jargon of ingewikkelde theologische taal vinden. Ik heb pompeuze referenties en obscure verwijzingen vermeden. Er is geen enkele universitaire voetnoot of verwijzing in het Grieks, Latijn of Aramees. Dit is ‘boerenkost’-godsdienst.

Dit boek beantwoordt niet alle vragen. Het kan en zal ook niet alles bewijzen. Het legt gewoon uit waarom wij geloven dat God bestaat. Het laat je, stap voor stap, kennismaken met Jezus Christus, wat zijn leven en dood betekenen en hoe de katholieke Kerk tot stand kwam. Het legt uit wat het betekent katholiek te zijn en hoe men het geloof leeft.

Voor de uitgebreide katholieke geloofsleer moet je de *Catechismus van de Katholieke Kerk* erbij nemen. Dit boek is een vertrekpunt, geen eindbestemming. Als je dit boek leest en meer wilt weten over het katholieke geloof, is de volgende stap – als je het nog niet gedaan hebt – contact zoeken met de dienst vorming of catechese voor volwassenen in je parochie. Deze vorming loopt meestal van augustus of september tot Pasen.

Dit boek is een uitstekend handboek voor iemand die in de vormselcatechese zit of volwassenencatechese volgt. Het is tegelijkertijd een buitengewoon naslagwerk en een opfriscursus voor katholieken die zich in hun geloof willen verdiepen.

Ik hoop en bid dat *Katholicisme puur en simpel* je zal helpen het katholieke geloof te begrijpen, en het katholicisme te zien in al zijn eenvoud en zijn puurheid. Uiteindelijk is het katholieke geloof een ontmoeting met Jezus Christus. Een ontmoeting die je leven kan veranderen in de goede zin, en je op weg kan zetten naar een completer en vreugdevol leven. Ik hoop dat je een innerlijke rust en vreugde zult vinden die je nooit voor mogelijk hield.