

Jacques Philippe

De innerlijke vrijheid

De kracht van het geloof, de hoop en de liefde



INHOUD

Inleiding	7
------------------------	----------

Eerste deel

I – VRIJHEID EN AANVAARDING

1. Op zoek naar vrijheid	11
2. Zelfaanvaarding	27
3. Aanvaarding van het lijden	36
4. De ander aanvaarden	51

Tweede deel

II – HET HIER EN NU

1. Vrijheid hier en nu	73
2. Het werkwoord 'houden van' kent alleen de tegenwoordige tijd	75
3. Je kunt maar een moment tegelijk lijden	76
4. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed	77
5. De toekomst zorgt voor zichzelf	79
6. Niet wachten met leven, maar leven	82
7. Klaar staan voor de ander	83
8. Klokkentijd en innerlijke tijd	84

Derde deel

III – DE KRACHT VAN HET GELOOF, DE HOOP EN DE LIEFDE

1. De goddelijke deugden	89
2. De drie wijzen van inwerking van de Heilige Geest	92
3. Petrus' roeping en de gave van het geloof	93
4. Petrus' tranen en de gave van de hoop	94
5. Pinksteren en de gave van de liefde	96
6. Vuur dat verlicht, brandt en omvormt	97
7. De kracht van de goddelijke deugden en de sleutelrol van de hoop	98

8. De liefde heeft de hoop nodig, de hoop is gefundeerd in het geloof	100
9. De sleutelrol van de hoop	102
10. Kracht van de zonde, kracht van de genade	103
11. Hoop en zuiverheid van hart	104

Vierde deel

IV – VAN HET GELOOF NAAR DE GENADE:

DE LIEFDE IS GRATIS

1. De wet en de genade	111
2. Waar de Geest leidt, daar is vrijheid	111
3. De wet als valkuil.....	113
4. Leren liefhebben: gratis geven en gratis ontvangen	117

Vijfde deel

V – ARMOEDE VAN GEEST EN VRIJHEID

1. De behoefte te 'zijn'	123
2. Hoogmoed versus armoede van geest	125
3. Geestelijke beproevingen	128
4. Barmhartigheid als enige steun	132
5. De vrije mens: iemand die niets meer heeft te verliezen	133
6. Gelukkig die arm zijn	134

NOTEN	137
-------------	-----

INLEIDING

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid

Paulus¹

“Wij offeren God onze vrijheid, ons verstand, ons intellect, heel ons wezen, door de handen van de heilige Maagd. In onze ziel zullen we dan een kostbare vrijheid ervaren wat iets heel anders is dan tobberige nervositeit, verdriet, depressie, dwang en kleingeestigheid. Ons motto is overgave, waarbij we ons van onszelf losmaken om ons aan Hem, de Oneindige te binden.”²

Zuster Yvonne-Aimée de Malestroit³

Dit boekje gaat over een grondthema van het christelijk leven, te weten de innerlijke vrijheid.

Het doel dat ik daarbij voor ogen heb is eenvoudig. Het lijkt me van groot belang dat iedere christen ontdekt dat hij zelfs in de slechtste omstandigheden in zichzelf een ruimte van vrijheid heeft die niemand hem kan afnemen, omdat God er de bron en waarborg van is. Doen we deze ontdekking niet, dan zal het leven ons altijd blijven benauwen en zullen we nooit echt gelukkig zijn. Als we er daarentegen in slagen deze ruimte in ons te benutten zullen er natuurlijk nog wel dingen blijven die ons pijn doen, maar dan kan niets ons meer echt klein krijgen of onderdrukken.

Wat we vooral naar voren willen brengen is heel simpel, maar erg belangrijk: de mens verwerft zijn innerlijke vrijheid precies in die mate waarin het geloof, de hoop en de liefde in hem krachtiger worden. Op ondubbelzinnige manier zullen we laten zien in welke mate de dynamiek van wat van oudsher de ‘goddelijke deugden’ worden genoemd, het hart van het geestelijke leven

vormt en ook wijzen op de sleutelrol die de hoop bij onze innerlijke groei speelt. Deze deugd van de hoop kan overigens alleen echt tot bloei komen in samenhang met armoede, wat betekent dat ons boekje ook als een commentaar op de eerste zaligspreking: *'Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen'*⁴ gezien kan worden.

Bepaalde onderwerpen die we al eerder aan de orde hebben gesteld, zoals innerlijke vrede, het gebed en volgzzaamheid aan de Heilige Geest, zullen we hier opnieuw behandelen en wat verder uitdiepen.⁵

We hopen dat dit boekje bij het begin van het derde millennium een hulp kan zijn voor wie open willen staan voor de geweldige innerlijke vernieuwing die de Heilige Geest in onze harten wil bewerken, en zo toegang tot de glorierijke vrijheid van Gods kinderen krijgen.