

*Javed Masih*

# NIET LANGER **VREEMDELINGEN?**

De ervaringen van ons gezin bij  
onze asielaanvraag in het Westen

uitgeverij  
**Betsaida**  
's-Hertogenbosch

# Inhoud

Voorwoord.....	7
Inleiding.....	11
1. Een onbekende bestemming.....	15
2. Uitdagingen en geloof.....	19
3. Wees praktisch.....	23
4. Nieuwe contacten.....	27
5. Solidariteit en harmonie.....	31
6. De leefomgeving.....	35
7. Liefdewerk.....	39
8. Opnieuw naar Ter Apel.....	43
9. Geduld.....	47
10. De Heer beschermt.....	53
11. Tranen van geluk.....	57
12. Teleurstelling en vreugde.....	61
13. De kerk.....	65
14. Vrijwilligerswerk.....	73
15. Onderwijs.....	79
16. Stress.....	85
17. Hulp en ondersteuning.....	91
18. De vrucht van geduld.....	97
19. Verrassend bezoek.....	103
20. Open dag.....	109
21. De Heer bouwt het huis.....	113
22. Het integratieproces.....	119
23. Bestemming bereikt?.....	125
Over Javed Masih en zijn gezin.....	129

Een antwoord op het verhaal van Javed.....	135
Dankwoord.....	141
Aanbevelingen.....	143

## Voorwoord

Dit is een boek over de kracht van God. Tegelijk is het ook een verhaal van een gewone man, Javed Masih, met zijn gezin. Door naar God te luisteren en niet op te geven, maakt hij het verschil op de plek waar God hem heeft geplaatst. In Pakistan leerde Javed om in de vervolging onverkort zijn God te volgen. In West-Europa leeft hij op eenzelfde manier en hij is er een voorbeeld voor christenen.

Enkele maanden na onze eerste ontmoeting in 2016 zat ik met Javed in mijn werkkamer. Hij vertelde hoe zijn leven in Pakistan was: christenen (slechts ongeveer 1,6% van de bevolking) hebben het moeilijk in dit islamitische land. Dat ging hem aan zijn hart. Hij vertelde hoe christenen in de marge van de samenleving worden gedrukt. De goede banen zijn niet voor hen, en hun ontwikkeling blijft achter. Javed organiseerde naschools onderwijs voor de kinderen uit de arme christelijke gezinnen, opdat ze betere kansen zouden krijgen in de maatschappij.

Het naschoolse onderwijs werd steeds grootschaliger, totdat er ten slotte honderden kinderen extra onderwijs kregen. Javed moest voorzichtig handelen. Extreme moslims werden actiever en radicaler in Pakistan. Hun misdaden worden door de regering nauwelijks bestraft. Het was gevaarlijk om op te vallen als christen.

Dat Javed pijn en confrontatie niet uit de weg ging, werd duidelijk toen hij in 2013 hoorde van de dramatische aanslag op een volle kerk in Peshawar. Extremisten lieten er twee bommen ontploffen, er vielen 81 doden en 130 gewonden. Javed reisde er onmiddellijk heen en arriveerde kort na de aanslag. Hij hielp mee met het verzorgen van de gewonden en was bij het begraven van de doden. Hij liep mee in de protesten die erop volgden tegen de gebrekkige veiligheid voor christenen en tegen de radicale islam die zich onaantastbaar waande.

Toen een christelijke politicus, die opkwam voor religieuze minderheden, werd vermoord, schreef Javed een boek over hem. Na de publicatie van dat boek werd het in Pakistan te gevaarlijk voor de familie Masih. Uiteindelijk besloten ze het land te ontvluchten en kwamen aan in Nederland.

‘Hoe deed je dat allemaal?’ vroeg ik hem, ‘Hoe wist je dat je dit moest doen?’ ‘Als er moeilijke dingen zijn, denk ik er altijd over na wat God zou doen. En dat doe ik dan’, zei Javed. De eenvoud van zijn geloof en zijn vertrouwen op God troffen me. Niet de risico’s waren doorslaggevend. Niet het wachten op een bijzondere ervaring zoals een stem uit de hemel. Gewoon doen wat God zou doen. Zoals David op Goliath afging, zonder dat God hem daar speciaal een opdracht voor gaf, maar gedreven door het onrecht dat hij zag. Onverkort bereid zijn om de handen en voeten van God op aarde te willen zijn. Het Lichaam van Christus willen zijn; het Lichaam van Christus, dat bereid is om te lijden indien nodig.

De start in Nederland was moeilijk voor het gezin. Dit boek gaat over hun eerste jaren in Nederland: de langdurige asielpcedure, de onzekerheid en de leegte werden Javed bijna te veel. Toch werd zijn geestkracht niet gebroken. Het lukte hem om terug te grijpen naar de vraag die hem ook in Pakistan richting gaf: 'Wat zou God nu doen?' Door God de koers te laten bepalen, vonden Javed en zijn vrouw Nasreen samen met hun kinderen Nimra en Aroon de moed om door te gaan in deprimerende omstandigheden.

Dit is een verhaal van een man die vervolgd werd om zijn geloof en uit Pakistan moest vluchten naar West-Europa. Het vertelt hoe je je kunt laten raken door verdriet en onrecht. Over hoe je kunt luisteren naar de Geest van God. Het verhaal van Javed laat zien hoe je kunt opstaan op de plaats waar je door God bent geplaatst. Het is geen verhaal van grote wonderen. Het is eerder een verhaal van gehoorzaamheid en volharding. Het is een weg die voor elke christen openligt wanneer hij God gehoorzaam wil volgen.

Romeinen 5,3-4: *'Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop.'*

Jan Pieter Mostert,  
directeur Stichting Gave