

*Catholic Answers*

## **Bron van Licht en Waarheid**

**Waarom katholiek worden of blijven?**

KORT BESTEK 21



# Inhoud

<b>Vooraf</b> .....	5
<b>Bron van Licht en Waarheid</b> .....	6
<b>Een ononderbroken geschiedenis</b> .....	6
<b>Vier kenmerken van de ware kerk</b> .....	8
<i>De Kerk is één</i> .....	8
<i>De Kerk is heilig</i> .....	9
<i>De Kerk is katholiek</i> .....	10
<i>De Kerk is apostolisch</i> .....	10
<b>Bron van Licht en Waarheid</b> .....	11
<b>De structuur van de kerk</b> .....	12
<i>De paus en de bisschoppen</i> .....	13
<b>Hoe God tot ons spreekt</b> .....	14
<i>Heilige Traditie</i> .....	15
<i>De Schrift</i> .....	16
<i>De paus en de bisschoppen (het magisterium)</i> .....	17
<b>Hoe God zijn genadegaven uitdeelt aan de wereld</b> .....	18
<i>Het doopsel</i> .....	20
<i>Het sacrament van boete en verzoening (de biecht)</i> .....	21
<i>De eucharistie</i> .....	22

<i>Het vormsel</i> .....	23
<i>Het huwelijk</i> .....	24
<i>De wijding</i> .....	25
<i>De ziekenzalving</i> .....	25
<b>Spreken met God en zijn heiligen</b> .....	<b>26</b>
<i>Waarom besta ik?</i> .....	28
<i>Wat je moet doen om gered te worden?</i> .....	28
<i>Ga ik gegarandeerd naar de hemel?</i> .....	31
<b>Een beloftevolle toekomst</b> .....	<b>33</b>
<i>Steeds weer aantrekkelijk</i> .....	33
<i>Onvolledig christendom is niet voldoende</i> .....	34
<b>Jouw missie als katholiek</b> .....	<b>36</b>
<i>Weet wat je gelooft</i> .....	36
<i>Leef vanuit jouw katholieke geloof</i> .....	36
<i>Verspreid jouw katholieke geloof</i> .....	37
<b>Wil je meer weten?</b> .....	<b>38</b>

## VOORAF

In de 16e eeuw schreef de heilige Petrus Canisius (1521-1597) een "Grote Catechismus". Dat was een werk met tweeduizend citaten uit de Bijbel en twaalfhonderd uit de Kerkvaders. Voor velen was dit boek té dik. Daarom stelde hij kort erna ook een "Kleine Catechismus" samen, die door heel veel mensen gelezen is.

In zekere zin is de situatie nu hetzelfde. We hebben de *Catechismus van de Katholieke Kerk* uit 1993. Een prachtig werk waarin het katholieke geloof uitvoerig wordt uitgelegd. Maar wel wat 'dik', 785 bladzijden. Gelukkig bestaan er ook 'kleinere' boeken over het geloof, zoals het boek, dat je nu in handen hebt.

Het katholieke geloof is én diepzinnig én eenvoudig. Daarom worden er dus dikke boeken over geschreven, maar kan de kern van het geloof ook in weinig bladzijden uitgelegd worden. Het gaat immers in beide gevallen over dezelfde levende God - Vader, Zoon en heilige Geest - die zijn liefde met ons wil delen.

Dit is een soort 'zakboekje' om bij je te hebben, er telkens weer uit te lezen of om het door te geven. Want hierin wordt in een notendop uitgelegd waarom de Katholieke Kerk bron van licht en waarheid is. En als je meer wilt weten kun je achterin enkele titels van boeken en dvd's vinden en natuurlijk de 'dikke' *Catechismus van de Katholieke Kerk* raadplegen.

## BRON VAN LICHT EN WAARHEID

Of je nu wel of niet rooms-katholiek bent, het zou best kunnen dat je vragen hebt over het katholieke geloof. Misschien heb je gehoord van de uitdagingen waar de katholieke Kerk voor staat als hoeder en vertaler van Christus' leer. Wellicht dat jij uitgedaagd bent door een van-deur-tot-deur zendeling die je de vraag stelde: "Ben jij gered?". Of door je omgeving die er op aandringt dat je je niets aantrekt van de kerkelijke leer. Het kan ook de geseculariseerde cultuur zijn, die zachtjes in je oor fluistert: "Er is geen God".

Je kunt deze uitdagingen alleen aan als je enige basale kennis hebt van het katholieke geloof. Dit boekje is bedoeld om je deze basale kennis bij te brengen. Het katholieke geloof geeft je antwoorden op vragen die ons mensen bezig houden: "Waarom besta ik? Wie heeft mij gemaakt? Wat moet ik geloven? Wat moet ik doen? Al deze vragen kunnen bevredigend beantwoord worden. Als je je maar wilt open stellen voor Gods barmhartige genade, de Kerk aanvaardt die hij gegrondvest heeft, en zijn plan voor jou wilt volgen (Johannes 7,17).

## EEN ONONDERBROKEN GESCHIEDENIS

Jezus zei dat zijn Kerk "Het licht van de wereld" zou zijn. Daarna merkte Hij op dat "een stad niet verborgen kan blijven als ze boven op een berg ligt" (Matteüs 5,14). Dit betekent dat de Kerk een *zicht-*