

PAUS FRANCISCUS

Wees herders met de geur van uw kudde

homilie
tijdens de chrismamis

uitgeverij
Betsaida

's-Hertogenbosch 2013

VOORWOORD

Onze nieuwe paus Franciscus weet vele mensen te bemoedigen en te bezielen door de symbolische daden die hij stelt en door de eenvoudige en treffende wijze waarop hij ons geloof weet te verwoorden.

Ik ben blij dat uitgeverij Betsaida het initiatief heeft genomen om de homilie uit te geven die paus Franciscus heeft uitgesproken tijdens de chrismamis op donderdag 28 maart 2013.

Dit boekje verschijnt op de zondag van de Goede Herder, roepingenzondag. Ik hoop dat het een bemoediging mag zijn voor alle priesters en dat het een aansporing mag vormen, om in verkondiging en gebed aandacht te

besteden aan de bijzondere roepingen
in de Kerk.

Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans
Bisschop van 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch, 21 april 2013

B

este broeders en zusters,
Met vreugde vier ik voor de eerste maal
de chrismanis als bisschop van Rome.
Ik groet u van harte, bijzonder u, beste
priesters, die vandaag met mij de dag
van uw priesterwijding herdenkt.

De lezingen en de psalm spreken ons
over 'gezalvde personen': de Dienaar
van God bij Jesaja, koning David en
Jezus, onze Heer. Deze drie hebben
met elkaar gemeen dat de zalving die
ze ontvangen, bestemd is om het ge-
lovige volk Gods te zalven, in wiens
dienst ze staan. Hun zalving is voor de
armen, de gevangenen, de onderdruk-
ten... Psalm 133 geeft een zeer mooi
beeld van dit 'bestaan ten dienste van',