

Crystalina Evert

Pure Womanhood

Wees een vrouw
naar Gods hart

uitgeverij

Betsaida

's-Hertogenbosch 2016

De dag waarop hij voor de laatste keer bij me wegging, zal ik nooit meer vergeten. Ik kon alleen nog maar denken: 'Die jongen neemt iets mee dat helemaal niet van hem was, en ik krijg het nooit meer terug.'

Ik was vijftien en wist met heel mijn hart dat dit liefde was. Hij zei dat ik het maar moest laten zien als ik van hem hield. Dus dat deed ik. Maar het duurde niet lang of hij wilde niet meer met mij afspreken, maar met mijn lichaam. En toen dacht ik: 'Nou ja, ik ben nu toch geen maagd meer, dus waarom zou ik nog wachten tot het huwelijk? Voor mij is het nu te laat.' Vanaf toen leidde de ene betekenisloze relatie tot de andere, terwijl ik naar ware liefde zocht.

Elke vrouw verlangt naar liefde, maar vaak zijn we gewond geraakt en hebben we de hoop op ware liefde opgegeven. We vertellen onszelf dat liefde niet bestaat of dat we haar niet verdienen. Maar liefde bestaat echt, en we verdienen haar wel.

Daarom heb ik elk van de 21 hoofdstukken in dit boek genoemd naar een van die excuses, twijfels, onzekerheden en angsten die je weg

kunnen houden van de liefde die God voor jou bedoeld heeft. Misschien herken je ze allemaal wel, misschien maar een paar. Maar hoe sterker je in deze leugens gelooft, hoe meer je je zult blijven afvragen waarom het toch zo moeilijk is om liefde te vinden.

De ware reden dat je naar liefde verlangt is omdat God je zo gemaakt heeft. Je bent voorbestemd voor liefde. Hij wil dat er liefde in jouw leven is en als je het toelaat, zal Hij je laten zien hoe je kunt liefhebben.

‘Jongens willen geen zuiver meisje’

Voor nu is ze wel leuk, maar ik zou haar nooit aan mijn ouders voorstellen en met haar trouwen.’ Klinkt dat je bekend in de oren? Heel veel jongens willen nu wel het makkelijke meisje, maar zijn van plan te settelen met een engel, als ze eenmaal hun wilde haren kwijt zijn. Dus blijft er voor meisjes niet veel over. Je kunt toegeven aan wat de jongens willen, nu aandacht krijgen en daarna aan de kant gezet worden, of zuiver blijven maar ook bang zijn dat je misschien de komende tien jaar wel alleen blijft. Veel meisjes besluiten om er maar zo’n beetje tussenin te gaan zitten, maar voelen zich dan uiteindelijk gebruikt én eenzaam. Maar wat moet je dan doen?

Schrijfster Wendy Shalit, 24 jaar, herinnert zich het advies van haar vriendinnen op de universiteit: ‘Jij krijgt veel mannen’, voorspelden ze allemaal. ‘Je hebt geen slecht figuur, je bent niet lelijk. Let maar eens op, je zult het zien. Jij ligt wel goed in de markt. Echt waar. Maar trek eens een wat korter rokje aan, verstop jezelf niet zo, neem alles toch niet zo *serius*. Dan zul je eens zien hoe de mannen...’ Op dat punt stopte ik meestal met luisteren, terwijl mijn gedach-

ten bleven hangen bij *jij krijgt veel mannen...* Was dat een compliment, vroeg ik me af, of een straf? Als je net zo bent als ik en niet op veel mannen hoopt, maar op één... dan is het een straf. *Jij krijgt veel mannen.* Nou, bedankt voor het aanbod, maar mag ik ook weigeren?'¹

Deze vrouw wist waar haar hart naar verlangde, en ze wilde niet met minder genoegen nemen. Het is je eigen beslissing hoe hoog je de lat legt. Dus vraag jezelf eens af: ben ik een *date* of een *soulmate*? Ben ik een meisje voor 'nu' of een meisje voor 'voor altijd'?

Welke jongen wil een zuiver meisje? Dat willen ze allemaal. Maar het probleem is dat de meeste jonge mannen zelf niet zuiver willen zijn. Dus ga geen compromissen sluiten omdat hij dat wil. Wees niet bang dat die jongen bij je weggaat als je niet iets seksueels met hem doet. Laat *hem* maar bang zijn dat hij *jou* kwijtraakt als hij niet weet hoe hij je moet respecteren.

'Als ik haar lichaam maar had...'

De bel voor de lunchpauze ging en we kwamen bij elkaar aan onze vaste tafel. Na wat koetjes en kalfjes gingen onze gesprekken onvermijdelijk over op het onderwerp 'eten'.