

Marguerite Tjäder

Maria Elisabeth Hesselblad

en

de nieuwe tak van de Orde
van de Allerheiligste Verlosser
van de Heilige Birgitta

uitgeverij
Betsaida
's-Hertogenbosch

Inhoud

Voorwoord	<i>door mgr. E. de Jong</i>	7
I.	Afkomst	9
II.	De wijde wereld in	19
III.	De zoektocht	35
IV.	Aan de andere kant van de zee: Fridhem	51
V.	Het huis van de heilige Birgitta van Vadstena	61
VI.	New York – Sten Ture	73
VII.	Rome: De gemeenschap van de karmelietessen	85
VIII.	Het noviciaat in de karmel (1904-1908)	
	Het grijze habijt	95
IX.	Het birgittijnse leven leren: abdij van Syon	113
X.	Spanje	131
XI.	Nederland en Duitsland - Altomünster	147
XII.	De nieuwe tak van de orde van de heilige Birgitta	159
XIII.	Via delle Isole	181
XIV.	Zweden – Djursholm	197
XV.	De uitbreiding van de orde Lugano – Rome – Iver Heath	219
XVI.	Het huis van de heilige Birgitta	231
XVII.	Vadstena 1935	241
XVIII.	India	251
IXX.	De oorlogsjaren	259
XX.	Moeder Elisabeths oogst	273
XXI.	De laatste levensjaren van moeder Elisabeth	291
Epiloog	<i>Een blik in de toekomst</i>	301
	Bewijs van verdienste	305

Voorwoord

Een spannend boek over een 'nieuwe' heilige. Opgesloten in een kelder met doden, waarvan er één nog blijkt te leven, visioenen, zieken en vluchtelingen bijstaan, reizen, uitputtingsslagen, mystieke ervaringen, wonderlijke 'toevalligheden', je valt van de ene wonderlijke ervaring in de andere. Als je denkt dat katholiek zijn saai is, heb je het toch mis... En toch was ze ook heel gewoon...

Een heilige voor onze tijd, de 'tweede stichteres' van de birgittinessen, de in haar tijd 'meest opmerkelijke vrouw van Rome': Maria Elisabeth Hesselblad. Om meerde-re redenen. Omdat ze op zoek was naar de ene Kerk... Omdat ze dienstbaar was aan de lijdenden van haar da-gen. Omdat ze het lijden zin kon geven... Omdat ze werk en bidden verenigde... Omdat ze een groot hart had voor Jezus en haar naaste.

Iedereen die dit boekje leest, voelt hoe de goddelijke voorzienigheid mensen uitkiest die een soort 'stamcellen' zijn. Cellen die de basis vormen voor nieuwe organen of onderdelen daarvan, in de buurt waarvan andere cellen zich anders, geordender, gaan gedragen. Zo werkte zij aanstekelijk voor zovelen, voor haar zusters, voor de be-zoekers, voor de zieken en lijdenden.

Het is een voorrecht om in ons bisdom een klooster te hebben van 'haar' zusters. Die haar leven kennen en wil-len voortzetten in hun gebed, meditatie, offerbereidheid en hulp aan de zoekende mensen van nu. Mogen hun levens ook stamcellen zijn, die heel veel mensen nader bij Christus en zijn heilige Kerk brengen.

Van harte daag ik iedereen uit om de spiritualiteit van deze zusters nader te leren kennen! Door dit boek te le-

zen; door op bezoek te gaan bij de zusters. En door de krachtige voorspraak van deze bewonderenswaardige vrouw te ervaren door haar aan te roepen bij alle nieuwe initiatieven voor de nieuwe evangelisatie in onze tijd! Moge de Heer haar vele navolgers geven!

Mgr. Everardus de Jong
hulpbisschop bisdom Roermond