

Daniel C. Mattson

# Waarom ik mijzelf niet gay noem

*Hoe ik mijn seksuele realiteit terugkreeg  
en vrede vond*

uitgeverij  
**Betsaida**  
's-Hertogenbosch

## Inhoud

Voorwoord door Robert kardinaal Sarah	
Geheiligd in de waarheid	9
Inleiding	13
Dankwoord	17
Introductie door pater Paul N. Check osfs	23

### *Deel 1*

#### De verloren zoon en zijn terugkeer

In het begin	43
Christopher Street	47
De school van het Onbevlekt Hart van Maria	52
De schuur	58
De Barnes lagere school	62
De vloek van de gymnastiekles	68
Rock Hudson, Rambo en AIDS	73
Porno: een mislukte liefdesverhouding	77
Dat ben ik toch, nietwaar?	83
Flint, Michigan	88
Kelly	95
De ring	101
Ik krijg geen antwoord	107
De wonde van het leven	112
Courage	120
De terugkeer van de verloren zoon	127

*Deel 2*

Terug naar de werkelijkheid

Het herstellen van de seksuele realiteit	135
Het herstel van de waarde van het woord	154
Waarom ik mezelf niet <i>gay</i> noem	176
De loze beloften van het uit de kast komen	191

*Deel 3*

Hoe de wedren te volbrengen:

Leven in de dagelijkse strijd om de kuisheid

Onze heiligheid is in Jezus	215
De wijsheid en het voorbeeld van de heiligen	226
Hoe volbrengen we de wedloop?	245

*Deel 4*

Van alles wat:

Gedachten over de Catechismus,  
vriendschap en eenzaamheid

Wat betekent eigenlijk het woord 'ongeordend'?	263
Belangeloze vriendschap	288
De bekoringen van de vriendschap	298
De gave van de eenzaamheid	320

*Deel 5*

De belangrijkste zaken

Nederigheid en grootmoedigheid	337
Erkennen dat we bemind worden	345
Besluit	353

## Inleiding

Ik schreef voor het eerst over geloof en homoseksualiteit in een artikel voor *First Things* met de titel: ‘Waarom ik me zelf geen homoseksuele christen noem’.<sup>1</sup>

In een commentaar op dit artikel, schreef een jongeman die Gerardo heette het volgende:

Allereerst wil ik u danken omdat u dit met ons hebt willen delen. Ik ben 19 jaar oud en ik heb altijd, sinds ik een kleine jongen was, het gevoel gehad dat mijn geneigdheid tot hetzelfde geslacht een vloek was. Ik had nooit gedacht dat het kruis, dat ik draag, werkelijk een manier zou zijn waarop God zijn grootse daden voor de wereld toont, de Heilige Geest via mij de wereld laat binnentreden en mij helpt deze last te overwinnen. Gelukkig heb ik nooit volgens mijn verlangens gehandeld en dat zal ik ook nooit doen. De getuigenissen die ik nu heb gehoord, doen mij inzien dat het mogelijk is om een stap dichterbij God te komen. Tegelijkertijd voel ik mezelf leeg en wat eenzaam, omdat ik nog niemand over mijn strijd verteld heb. Ik heb noch mijn ouders, noch een priester hierover gesproken, omdat ik me schaam en in tweestrijd verkeer om het hen te zeggen. Ik houd zoveel van God en wil op het rechte pad blijven. Als daarvoor nodig is dat ik mijn hele leven als vrijgezel leef, dan moet dat maar. Ik kan mezelf niet dwingen met een vrouw te trouwen als ik daarvoor

---

<sup>1</sup> Daniel Mattson, ‘Why I Don’t Call Myself a Gay Christian’, *First Things*, 27 juli 2012. [www.firstthings.com/web-exclusives/2012/07/why-i-dont-call-myself-a-gay-christian](http://www.firstthings.com/web-exclusives/2012/07/why-i-dont-call-myself-a-gay-christian).

niet klaar ben. Ik wil de Heer dienen en Hem beter leren kennen. Ik zou het erg op prijs stellen als iemand me hierover raad kon geven. Dank u en Gods zegen!

Het boek dat u in handen hebt is mijn antwoord op Gerardo's verlangen naar hulp. Ik hoop dat het hem en ook anderen die zich 'van binnen leeg en wat eenzaam' voelen, kan helpen om 'de Heer te dienen en Hem beter te leren kennen'. Ook ik was, net als Gerardo, verliefd op Jezus toen ik een jonge man was en wilde Hem volgen, maar ik wist niet wat ik moest beginnen met de gevoelens voor mannen die ik ervaarde. Ik heb een boek geschreven dat ik graag zelf had willen lezen toen ik negentien was.

Ik heb het boek in vijf delen ingedeeld. Het eerste deel vertelt het verhaal van mijn leven en mijn bewustwording van het feit dat ik me tot mannen aangetrokken voelde, hoe ik worstelde met God en hoe ik lange tijd de verloren zoon was. Ik beschrijf hoe ik uiteindelijk deze gevoelens in overeenstemming bracht met mijn geloof in God en hoe ik door een 'tranendal' heen tot het besef kwam dat de weg naar de meest gezonde plek voor een man die leeft met de geneigdheid tot mannen, wordt aangegeven in de leer van de katholieke Kerk.

De overige delen zijn meer filosofisch en praktisch. In deel 2 argumenteer ik dat de wereld wanhopig behoefte heeft aan gezond verstand op seksueel gebied, gebaseerd op een erkenning van de werkelijkheid. Ik onderzoek hoe wij geworden zijn tot een maatschappij, die haar identiteit niet meer ontleent aan de werkelijkheid, maar eerder aan de kracht van gevoelens en emoties. Ik schrijf over het belang van woorden bij het beschrijven en overbrengen van de werkelijkheid en ook dat de taal die de menselijke seksualiteit betreft, opzettelijk verkeerd gebruikt en zelfs misbruikt is om de cultuur om te vormen via propaganda en intimidatie. Ik beschrijf dat we eraan moeten werken om te herstellen wat de pausen Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus met betrekking tot de menselij-

ke natuur een juiste ‘menselijke ecologie’ noemen. Centraal in mijn stelling staat dat het voor wie dan ook een misvatting is om te zeggen dat hij homoseksueel of lesbisch is of enig ander seksueel identiteitslabel draagt dat momenteel in de mode is. Ik zie dit als graffiti die geschilderd is op de zijkant van het heilige der heiligen, wat de menselijke waardigheid vermindert en het beeld van God besmeurt, de God die hen als man en vrouw geschapen heeft.

In deel 3 duik ik dieper in het terrein van de praktijk. Ik schrijf over mijn eigen strijd om een kuis leven te leiden en ik leg bij die gelegenheid de nadruk op de les die ik geleerd heb en die inhoudt dat kuisheid in ons leven alleen bereikt kan worden door de genade en de kracht van God. We moeten niet te hard zijn voor onszelf en nederig onze zwakheden erkennen. Ik raad enkele praktische stappen aan die mij geholpen hebben om kuis te leven en ik onderzoek de wijsheid van de heiligen die ons zijn voorgedaan, in het bijzonder hen die strijd voerden om de deugd van kuisheid in hun eigen leven waar te maken.

In deel 4 bespreek ik enkele van de soms moeilijke termen die de Kerk hanteert in haar leer over homoseksualiteit, zoals een ‘objectieve ongeordendheid’ en ‘belangeloze vriendschap’. Ik onderzoek zowel de gave van vriendschap als de bekeringen die vriendschap met zich mee kunnen brengen – in het bijzonder voor diegenen onder ons die zich aangetrokken voelen tot hun eigen geslacht. Ik eindig dit deel met een beschouwing over hoe de eenzaamheid – paradoxaal genoeg – een bron kan worden van grote vreugde en vertroosting.

In deel 5 – het laatste deel van dit boek – bespreek ik de belangrijkste lessen die ik geleerd heb uit mijn leven met een aantrekking tot mensen van mijn eigen geslacht. Ik schrijf erin over deugden als nederigheid en grootmoedigheid, die zo belangrijk zijn in het leven van iemand die kuis wil leven. Ik eindig met de belangrijkste les die ik geleerd heb in mijn leven: mijn echte identiteit als geliefd kind van God erkennen.

Enkele aantekeningen over de tekst kunnen nuttig zijn.

Sommige namen en details die personen zouden kunnen identificeren zijn, om hun anonimiteit te beschermen, vervangen door bepaalde types in mijn verhaal, maar alle verhalen maken echt deel uit van mijn leven. Dit boek is geschreven vanuit een rooms-katholiek standpunt. Het is niet mijn eerste doel om de leer van de Kerk te verdedigen of een apologie van de leer van de Kerk over menselijke seksualiteit te geven. Dat zou een boek op zichzelf vereisen en ik geef inderdaad aanbevelingen in de tekst waar men een grondige verdediging van de leer van de katholieke Kerk kan vinden. Ik behandel wel enkele aspecten van de leer van de Kerk, maar dit is een verhaal over een man die geworsteld heeft met de leer van de Kerk, die deze vervolgens heeft aangenomen en wilde leren hoe hij het beste de roeping tot kuisheid in zijn leven in praktijk kon brengen. De waarachtigheid van de leer van de Kerk wordt gezien als een gegeven en het grootste deel van de tweede helft van het boek gaat over de hulp aan andere katholieken die leven met een aantrekking tot het eigen geslacht, om de leer van de Kerk in praktijk te brengen en daarin vrede, vreugde en geluk te vinden. De raad die ik geef, kan ook een hulp zijn voor elke christen die zich erop toelegt in het eigen leven de weg van de kuisheid te volgen. Ook kan mijn raad diegenen ondersteunen die in strijd verkeren door eenzaamheid of door het probleem van het lijden. Ten slotte kan ze hen helpen, die graag willen begrijpen welke de logische problemen en gevolgen zijn die voortkomen uit de maatschappelijke druk tot aanvaarding van de genderideologie in onze scholen en in het openbare debat.

Ik hoop en bid dat mijn overwegingen, met Gods genade, iemand tot steun kunnen zijn.

Daniel C. Mattson

23 april 2017

zondag van de goddelijke barmhartigheid

Grand Rapids, Michigan