

In haar sandalen

De lijdensweg van Jezus
door de ogen van vrouwen

Kelly M. Wahlquist
(Red.)

Inhoud

Inleiding	7
1. <i>De gave van ontvankelijkheid</i> (Palmzondag)	17
2. <i>Het geschenk van vrijgevigheid</i> (Witte Donderdag)	43
3. <i>Het geschenk van gevoeligheid</i> (Goede Vrijdag)	71
4. <i>Het geschenk van gebed</i> (Stille Zaterdag)	97
5. <i>Het geschenk van het moederschap</i> (Paaszondag)	121
6. <i>Het geschenk van de Heilige Geest</i> (Pinksteren)	147
Conclusie	173
Auteurs	177

Inleiding

Tijdens mijn gebed op die frisse herfstochtend, terwijl de zon op de vrolijk gekleurde bladeren scheen die op mijn veranda gevallen waren, was het alsof Jezus vol liefde in mijn ziel keek en me zachtjes smeekte.

‘Ik heb je nodig’, zei Hij.

Ik liet de Heer niet uitspreken. ‘Wat betekent dat, Heer?’

De stilte was oorverdovend. Het was alsof de Heer mijn hart klaarmaakte om iets heel belangrijks te horen.

‘Ik luister’, zei ik tot God.

Ik sloot mijn ogen en beeldde me Jezus in.

‘Mijn lichaam is afgemat, gekneusd en gebroken, en Ik heb jullie, vrouwen, nodig om met de mooie gaven die jullie in jullie vrouwelijkheid geschonken zijn, mij te genezen’, zei Jezus.

Meteen gingen mijn gedachten naar de heilige Franciscus. Net zoals de Heer tegen Sint-Franciscus had gezegd, ‘Herstel mijn Kerk’, hoorde ik de Heer op die dag in oktober in een verborgen hoek in mijn hart tot mij en alle vrouwen zeggen: ‘Genees mijn Lichaam.’

Er bestaat geen twijfel over dat de Kerk, het mystieke Lichaam van Christus, in de wereld vandaag herhaaldelijk wordt aangevallen. We hoeven maar de televisie aan te zetten, een krant te openen, of op internet te surfen, en meteen zien we hoe de Heer vervolgd blijft worden. Het kan soms ontmoedigend zijn, maar als navolgers van Christus laten we het hoofd niet hangen. Onze hoop is in de Heer.

De afgelopen twaalf jaar heb ik tot veel gelovige vrouwen gesproken, die het land door reizen en connecties leggen met anderen zoals ik – mensen vol vuur om het evangelie te verkondigen en Jezus Christus gekend en bemind te maken. Ik heb vrouwen ontmoet uit alle rangen en standen: moeders, verpleegsters, advocaten, leerkrachten, bankbedienden, psychologen, schrijvers, buschauffeurs, artiesten en pastorale leiders. Hun levens waren getekend door een onbedwingbare gevoeligheid, medeleven en vrijgevigheid.

Hun harten waren gefocust op het brengen van anderen naar Christus voor genezing. Nu was het alsof Christus hen samenriep om deel te zijn van een grotere genezing.

Terwijl de gezichten van mijn vriendinnen en collega's opdoken in mijn geheugen, echoden de woorden van de Heer in mijn oren: 'Ik heb vrouwen nodig die werken met de mooie gaven die hen gegeven zijn en mijn Lichaam genezen'.

Zoveel van deze lieve vrouwen waren vervuld met een doel, gedreven door een onverzadigbaar verlangen om hun Heer te dienen. Hun moederlijke instinct en aangeboren gevoeligheid voor anderen konden op een krachtige manier gebruikt worden voor het Koninkrijk van God.

Het was een moment van intense verlichting. Dit was een goddelijke oproep, een roep die niet genegeerd kon worden. Het Lichaam van Christus had meer nodig dan een pleister. Het moest genezen worden.

Maar wie kon deze opdracht leiden?

God heeft alle vrouwen genaden gegeven die ons in staat stellen onze missie als zijn volgelingen te begrijpen en ten volle aan te nemen. Hij heeft ons ontvankelijkheid gegeven, gevoeligheid, vrijgevigheid, en intuïtieve moederlijke instincten, die ons allemaal de kans geven onze hemelse Vader op een diepere en intiemere manier te kennen. De

heilige Johannes Paulus II zei in zijn brief aan de vrouwen, *Mulieris Dignitatem*: ‘Christus spreekt met de vrouwen over de dingen van God, en ze begrijpen ze; er is een authentieke ontvankelijkheid van geest en hart, een gelovig antwoord’.

Oké, Heer, U hebt mijn geest en hart veroverd. Waar moet ik beginnen?

Die herfstdag in 2012 is nu nog slechts een vage herinnering. Maar ik heb de woorden van de Heer ter harte genomen. Nadat ik met een van de meest wijze vrouwen die ik ken, gesproken heb, hebben we beslist onze talenten te bundelen en een verzameling te schrijven van meditaties voor de vasten, geschreven door en voor vrouwen. Dat is hoe het boek dat je vasthoudt, is ontstaan. Het is onze hoop dat wanneer je de Goede Week als vrouw meer ten volle binnengaat, je ook het paasmysterie dieper zal beleven en zonder ophouden getransformeerd zult worden tot de vrouw zoals God je geschapen heeft.

Hoe dit boek te gebruiken

In haar sandalen: de lijdensweg van Jezus door de ogen van vrouwen geeft je de kans om op een nieuwe en diepe manier ten volle Jezus’ passie, dood en verrijzenis te beleven – als een vrouw die de schoonheid van de aan haar geschonken genaden beleeft. De structuur van elk hoofdstuk heeft een specifieke bedoeling. We beginnen met ‘Een moment om te overwegen’, waarbij we de context schetsen voor het thema van dat hoofdstuk en je voorbereiden om te vertrekken op de tocht die jou op die dag wacht.

Vervolgens voorziet ‘De Schrift binnengaan’ jou van de rijkdom van lezingen uit de Heilige Schrift van die dag, zowel in het bijbelse verhaal als in het liturgische kalenderjaar. De citaten uit de Schrift van tevoren lezen, zorgt voor

een krachtige ervaring.

Na het lezen van de Schrift neemt 'In haar sandalen' via een fictionele vertelling je mee in het verhaal en laat je ervaren hoe het geweest zou kunnen zijn voor vrouwen die met Jezus geleefd en gewandeld hebben. Zoals zo vele katholieke vrouwen van vandaag waren deze vrouwen uit de antieke tijd zoekers en uitdelers van genezing.

Vervolgens wordt in 'Open het geschenk' een specifieke gave uitgelegd die verbonden is met vrouwelijkheid, opdat je opnieuw de schoonheid van je waardigheid en roeping als vrouw mag begrijpen – zodat je het *genie van de vrouw* kunt omhelzen.

Nadat we de Heilige Schrift hebben geopend, in de sandalen van een vrouw uit Jezus' tijd hebben gelopen en jouw geschenk hebben onthuld, zal je geleid worden naar 'Stilstaan bij de betekenis' met een van je zussen in Christus die naar heiligheid streeft zoals jij. Deze praktische verhalen geven je inzicht, aanmoediging en inspiratie voor deze tocht.

Je zult daarna jouw bezinning vervolgen met 'Lectio'. Hier zul je geleid worden naar *lectio divina* (een krachtige lezing van de Heilige Schrift), die voorzien is om je tot een intiemere relatie met Jezus te brengen.

Sinds we weten dat we als katholieken in gemeenschap leven, leren en God prijzen, en sinds we weten dat we als vrouw 'radicaal relationeel' zijn, hebben we 'Vragen voor groepsdiscussie' toegevoegd aan elk hoofdstuk. Een van de beste manieren om dit boek te gebruiken, is in een kader van een kleine groep vrouwen. In feite hebben wij, vrouwen van WINE¹ dit boek precies voor dat doel gemaakt. Als je geïn-

¹ *Women In the New Evangelization* : Vrouwen in de nieuwe evangelisatie.

teresseerd bent om meer te leren over het nationaal vrouwen dienstwerk WINE, ga dan naar www.CatholicVineyard.com en bekijk ook de informatie op de laatste bladzijde van dit boek.

Het laatste deel van elk hoofdstuk, 'De weg van de nieuwe evangelisatie' zal je helpen om jouw gaven te gebruiken om anderen naar Christus te brengen. Dit deel biedt twee manieren om deel te nemen aan de nieuwe evangelisatie; ten eerste: door te groeien in je contemplatieve spirituele leven; ten tweede: door je praktische suggesties te geven om je actieve spirituele leven te versterken.

Om je bij te staan terwijl je de verschillende aspecten van elk hoofdstuk doorloopt en de unieke en mooie stijlen van elke schrijver ontdekt, heb ik een aantal commentaren of suggesties gegeven. Deze aanvullingen staan schuingedrukt en zijn bedoeld om de verschillende delen tot één geheel te vormen.

Wanneer je de uitgekozen Bijbelfragmenten leest, het verhaal binnengaat en stilstaat bij deze bezinningen, zou het kunnen dat je jezelf de vraag gaat stellen: *Hoe wordt ik geroepen een leerling te zijn zoals de vrouwen in de Bijbel? Op welke manieren kan ik het gekneusde en vermoeide Lichaam van Christus genezen?*

Deze vasten zal ik voor jou bidden, mijn zus in Christus. Moge dit boek een grote bekering in je hart tweegbrengen. Mogen deze verhalen je de passie, dood en verrijzenis van Jezus op een nieuwe en diepe manier doen beleven, en moge je hart (voor altijd) verzacht worden en je oren geopend.

Misschien zul je de Heer tot je horen spreken zoals Hij tot mij sprak. Misschien zul je Hem horen zeggen:

Mijn geliefde... genees mijn Lichaam.

Lijkt dit een te grote uitdaging, een te grote opdracht?

Als we het met onze eigen krachten proberen te doen, zouden we zonder twijfel falen. Om je te inspireren deze tocht met vertrouwen te beginnen, begint mijn vriend Pat Gohn door stil te staan bij een fragment van het elfde hoofdstuk van het evangelie van Johannes, waar we twee van Jezus' vriendinnen zien die het dichtst bij Jezus stonden: Maria en Marta, die net hun geliefde broer Lazarus verloren hadden.

Geloof en zie Gods heerlijkheid

door Pat Gohn

In de weken die Hem naar zijn passie, dood en verrijzenis brengen, is er een krachtig moment in het leven van Jezus en zijn geliefde vrienden in Betanië, waar de Heer en zijn leerlingen dikwijls op bezoek kwamen wanneer ze van en naar Jeruzalem gingen. Wat Jezus op dit moment van waarheid leert, wordt een belangrijk devies voor dit boek en onze beschouwing van de Goede Week en de paastijd.

Het evangelie vertelt over Jezus, die Lazarus – de geliefde broer van Marta en Maria en goede vriend van Jezus – uit de doden doet opstaan (zie Joh 11,1-45). Lazarus was gestorven voordat Jezus aankwam, en zijn vriend lag al vier dagen in zijn graf. Vreemd genoeg had Jezus gehoord dat zijn vriend ziek was, maar was er niet in geslaagd zich naar het ziekbed van zijn vriend te spoeden. Nu was het heel duidelijk dat het te laat was om nog iets te doen, behoudens om de rouwende zussen te troosten.

En in feite worden, wanneer Jezus aankomt, Marta en Maria bemoedigd door zijn aanwezigheid. Marta vertrouwt Jezus volledig wanneer Hij voorspelt dat haar broer weer zal verrijzen, wanneer Hij verklaart: 'Ik ben de verrijzenis'.

Het geloof van Marta is gesterkt. Ze noemt Jezus de Messias, 'de Christus, de Zoon van God!' Maar zelfs de

van geloof vervulde Marta protesteert bij Jezus' volgende onderneming, wanneer Jezus vraagt om de steen van voor het graf weg te rollen. 'Heer, hij riekt al (Joh 11,39).

Maar luister dan toch naar deze uitdagende en uitnodigende woorden van Jezus: 'Zei Ik u niet, dat gij Gods heerlijkheid zult zien als gij gelooft?' (Joh 11,40).

Hierna bidt Jezus en de dode man, Lazarus, verrijst. Een wonder!

Het zou Jezus' laatste openbare wonder zijn, want dit zette de farizeeën aan tot hun misdadig plan om Jezus te doden.

Laat ons aandachtig deze woorden van Jezus overwegen aan het begin van dit boek. Laat ons op de uitkijk staan voor de heerlijkheid van God in deze weken van gebed rond het paasmysterie van Jezus' passie, dood en verrijzenis.

Als *jij* zou geloven, zou *jij* de heerlijkheid van God zien. Ik las hier eens een mooie uitdrukking over: 'iets van Gods glorie schijnt op het gelaat van elke persoon'.²

Wees gewoon even stil en denk daarover na: de glorie van God schijnt op *jouw gezicht*, mijn beste vrouw!

Hoe is dit mogelijk? Het is mogelijk omdat de God van de schepping je naar zijn beeld heeft geschapen! 'En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen' (Gen 1,27). Dit betekent dat een vrouw die ten volle haar waardigheid als vrouw beleeft, God eert! Met andere woorden: iets van de *genialiteit* van God is in jou! Het beeld van God wordt weerspiegeld in de genialiteit van de schepping van de mensheid. Vrouwen en mannen weerspiegelen God, in bepaalde belangrijke aspecten, in wie ze zijn als menselijke perso-

² Pauselijke raad voor rechtvaardigheid en vrede, *Compendium van de sociale leer van de Kerk*.

nen. Dat is fantastisch!

Binnen de waardigheid van de menselijke persoon ontdekken we een ander thema dat we verder zullen verkennen in dit boek: de genialiteit of de gave van vrouwelijkheid (natuurlijk is er een aanvullende mannelijke gave, maar daar gaat dit boek niet over; dit boek is voor vrouwen).

Wanneer het aankomt op het vieren van de mooie waardigheid en van de roeping van de vrouwelijkheid, kunnen vrouwen een vriend vinden in Johannes Paulus II, die het beschreef als het *genie van de vrouw* (wat denk je daarvan: je bent een genie!). Het pontificaat van Johannes Paulus II verschaftte pedagogische documenten en preken die vrouwen prezen en hun vrouwelijke gaven waardeerden. In dit boek zullen we vier gaven verkennen die op natuurlijke en spirituele wijze inherent zijn aan vrouwen: ontvankelijkheid, vrijgevigheid, gevoeligheid en moederlijkheid.

We zullen ook de twee gaven van geloof verkennen die de genaden die we in ons leven nodig hebben doen toenemen: de gave van gebed en de gave van de Heilige Geest.

We zullen ons verder verdiepen in die gaven terwijl we doorgaan. Terwijl we over onze vrouwelijke gaven op elk moment kunnen nadenken, is de Heilige Schrift bijzonder rijk in de verkenning van onze zussen in geloof in de evangelies – in het bijzonder tijdens de laatste week van het leven van Christus. Daarom focussen we ons op de gebeurtenissen tijdens de Goede Week en Pinksteren, wanneer we Gods glorie op een heel bijzondere wijze uitgedrukt zien. Iets van de buitengewone relatie die Jezus Christus met ons heeft, wordt tijdens dit deel van de liturgische kalender in de verf gezet. Iets van Gods glorie wordt gevonden tijdens het aanschouwen van Jezus wanneer hij naar de Calvarieberg gaat en verder.

Op welke tijd van het jaar je deze openbaring ook over-

denkt, het is iets groots; we kunnen het niet missen. Terwijl we stilstaan bij deze tijd van genade door de lens van onze vrouwelijke gaven, mogen we echt tot het begrip komen dat iets van de heerlijkheid van God in ons schijnt!

Dus laten we met Jezus op weg gaan opdat ons geloof en onze begaafdheid mag groeien. En mogen wij geloven in de glorie van God en ze ook zien!