

# INHOUDSTAFEL

## INLEIDING

	Pagina
1. Voorwoord . . . . .	3
2. Der Goede Herder. . . . .	4
3. Een huis bouwen - terugkerende elementen . . . . .	5
4. De activiteiten. . . . .	6
5. De Ruimte . . . . .	6
6. Muziek . . . . .	7
7. Materiaal . . . . .	7
8. Theater . . . . .	7
9. Viltbord . . . . .	8
10. Taal . . . . .	9
11. Ouder-kind-tijd. . . . .	10
12. Een kleine tip: laminieren . . . . .	11
13. Gebed . . . . .	11
14. Bemoediging . . . . .	11

## 30 ACTIVITEITEN

1. Startactiviteit . . . . .	13
2. God schiep de wolven . . . . .	14
3. God schiep de maan . . . . .	16
4. God schiep het water . . . . .	18
5. God schiep het water deel 2. . . . .	20
6. God schiep de bomen, de bloemen en het gras . . . . .	22
7. God schiep de kleine dieren. . . . .	24
8. God schiep de grote dieren . . . . .	26
9. God schiep jou en mij. . . . .	28
10. God schiep jou en mij deel 2 . . . . .	30
11. God schenkt ons onze familie. . . . .	32
12. Ik ben gehoorzaam . . . . .	34
13. Advent: Marie viert haar verjaardag. . . . .	36
14. Kerstnacht . . . . .	38
15. God is blij als wij samen delen . . . . .	40
16. God beschermt me . . . . .	42
17. God zorgt voor de kleine vogel. . . . .	44
18. God luistert naar me: gebed. . . . .	46
19. Carnaval . . . . .	48
20. God schiep de kippen. . . . .	50
21. Ik ben een Koningskind . . . . .	52
22. Jezus zegent de kinderen . . . . .	54
23. Jezus leeft - verrijzenis. . . . .	56
24. Wij loven God . . . . .	58
25. God laat alles groeien . . . . .	60
26. God schenkt ons groenten en fruit. . . . .	62
27. God zorgt voor de dieren . . . . .	64
28. De storm op het meer . . . . .	66
29. Jezus houdt van Zacheüs . . . . .	68
30. Plein- of tuinfeest . . . . .	70

**SLOT . . . . . 71**

**BIJLAGE 1: LIEDTEKSTEN . . . . . 72**

**BIJLAGE 2: AFBEELDINGEN. . . . . 78**

**BIBLIOGRAFIE & CONTACTGEGEVENS . . . . . 103**



## 1. VOORWOORD

Soms stel ik me voor dat je dit boek in handen houdt en al bladerend denkt: 'Dit ga ik doen!' Misschien leid je een ouder-kindgroep in je parochie of werk je als leidster bij een kinderdagverblijf. Of misschien ga je een nieuwe groep opstarten. Dit boek wil je daartoe bemoedigen en je er handig materiaal voor ter beschikbaar stellen.

Sinds enkele jaren leiden twee vriendinnen en ik samen twee KISI-schaapjes-groepen. We doen dat in de vaste overtuiging dat deze kleine 'schaapjes', onze 0-4 jarigen (of sommigen zijn al 5 of 6, maar kunnen geen afscheid van ons nemen ☺), voor God zeer belangrijk en waardevol zijn.

Vanaf het eerste moment van een mensenleven kijkt God de mens met veel liefde en interesse aan. Mijn vriendinnen en ik voelen ons de boodschappers van God. Hijzelf wil de kinderen tonen hoeveel Hij van hen houdt, en wij stellen alleen maar onze creativiteit ten dienste.

We hebben ons gebaseerd op het boek 'Von Anfang an' van Doris Braun; een boek dat we iedereen warm aanbevelen. Voor ons was het een grote hulp. Verder heeft veel inspiratie en tijd die we met onze kinderen doorgebracht hebben, geleid tot de activiteitenbundel die je nu in handen hebt. Er komen twee grote thema's in voor: God heeft alles zo wonderlijk geschapen en God houdt van mij en van alle mensen.

Geloof me, de verantwoordelijkheid die je op geestelijk gebied voor je 'schaapjes' draagt, is groot. Het is erg belangrijk werk, en alle tijd en energie die je in je groep steekt, is zinvol geïnvesteerd!

Ik wens je veel vreugde (want het is gewoon ook ontzettend leuk met deze mini-mensen), ik wens je veel vertrouwen in God en Zijn zegen over je werk. Ik heb bij het schrijven van dit deel al aan 'jouw' kinderen gedacht en me voorgesteld hoe ze door jouw inzet een stevige basis krijgen om op weg te gaan. In naam van God wil ik je bedanken voor je engagement.

Birgit Minichmayr



## 2. DE GOEDE HERDER

Zoals je al uit de titel van dit boek kon afleiden, heeft het beeld van *Jezus, de Goede Herder* een belangrijke plaats in ons werk met kinderen.

In Johannes 10 stelt Jezus zichzelf voor als de Goede Herder. Een herder die voor zijn schapen zorgt, die van hen houdt en hen beschermt. Een herder ook die door de schapen vertrouwd wordt; ze volgen zijn stem. Een herder tenslotte die zoveel van zijn schapen houdt, dat hij zijn leven voor hen geeft.

Het voordeel van het beeld van de goede Herder in onze tijd, is dat het niet negatief beladen is. Als we bijvoorbeeld zouden spreken over 'Vader', dan weten we niet of dit beeld bij de kinderen positieve of negatieve ervaringen met hun eigen vader oproept.

Daarentegen is 'de Herder' voor de meeste kinderen nieuw. Trouwens, kinderen hebben bijna altijd positieve gevoelens tegenover dieren, en wel zeker voor witte of zwarte lammetjes die ze mogen knuffelen.

Onze groep werd de 'schaapjesgroep' genoemd. We knutselen doorheen het jaar een schapen-bijbel en een grote schapenweide. Op de cd kan je verschillende kinderliederen terugvinden over de schapen en hun herder.

Misschien moet je Johannes hoofdstuk 10 gewoon nog eens doorlezen. Ik hoop dat je mijn enthousiasme ervoor zal delen ☺.

