

# IN DE LEER BIJ HET EVANGELIE

*Homilieën bij de evangelielectingen  
van cyclus A van het kerkelijk jaar*

Valeer Neckebrouck

uitgeverij  
**Betsaida**  
's-Hertogenbosch

# Inhoud

Woord vooraf	11
Eerste zondag van de Advent	15
<i>De wezenlijke kern van het geloof</i> <i>Mat 24,37-44</i>	
Tweede zondag van de Advent	18
<i>Goddelijke liefde en goddelijke gramschap</i> <i>Mat 3,1-12</i>	
Derde zondag van de Advent	25
<i>Niet afgeschaft, wel opgeschort</i> <i>Mat 11,2-11</i>	
Vierde zondag van de Advent	28
<i>Een rechtschapen man</i> <i>Mat 1,18-24</i>	
Kerstmis: Nachtmis	32
<i>Kribbe en kruis</i> <i>Luc 2,1-14</i>	
Kerstmis: Dagmis	39
<i>Kerstmis vandaag</i> <i>Joh 1,1-18</i>	
Zondag van de Heilige Familie	43
<i>Een familie op de vlucht</i> <i>Mat 2,13-15,19-23</i>	
Feest van de openbaring van de Heer	46
<i>Tot in de uithoeken der aarde</i> <i>Mat 2,1-12</i>	
Doopsel van Jezus	50
<i>Jezus speelt geen theater</i> <i>Mat 3,13-17</i>	
Tweede zondag door het jaar	53
<i>Het Lam Gods</i> <i>Joh 1,29-34</i>	
Derde zondag door het jaar	57
<i>De laagte zoeken</i> <i>Mat 4,12-23</i>	
Vierde zondag door het jaar	60
<i>Christen naar het hart van Jezus</i> <i>Mat 5,1-12</i>	

Vijfde zondag door het jaar <i>Wanneer zijn wij het zout der aarde?</i> <i>Mat 5,13-16</i>	64
Zesde zondag door het jaar <i>Vorbij de Thora</i> <i>Mat 5,17-37</i>	68
Zevende zondag door het jaar <i>Rechtvaardigheid of liefde?</i> <i>Mat 5,38-48</i>	75
Achtste zondag door het jaar <i>Vogels en lelies</i> <i>Mat 6,24-34</i>	81
Eerste zondag van de vasten <i>Beproeving in de woestijn</i> <i>Mat 4,1-11</i>	87
Tweede zondag van de vasten <i>Licht in de donkere ruimte</i> <i>Mat 17,1-9</i>	92
Derde zondag van de vasten <i>Een revolutionaire Jezus</i> <i>Joh 4,5-15.19b-26.39a.40-42</i>	97
Vierde zondag van de vasten <i>Over ziekte en zonde</i> <i>Joh 9,1-7</i>	103
Vijfde zondag van de vasten <i>De opwekking van Lazarus</i> <i>Joh 11,1-44</i>	108
Palmzondag <i>Eén uur waken</i> <i>Mat 26,40-44</i>	114
Pasen <i>De grondslag van ons geloof</i> <i>Joh 20,1-9</i>	117
Tweede zondag van Pasen <i>Jezus' wonden aanraken</i> <i>Joh 20,19-31</i>	121
Derde zondag van Pasen <i>Eucharistie in Emmaüs</i> <i>Luc 24,13-35</i>	124
Vierde zondag van Pasen <i>Het Evangelie en Dominus Jesus</i> <i>Joh 10,1-10</i>	129

---

Inhoud

---

Vijfde zondag van Pasen	135
<i>Door Hem alleen</i> <i>Joh 14,1-12</i>	
Zesde zondag van Pasen	141
<i>Een dubbele troostrijke boodschap</i> <i>Joh 14,15-21</i>	
Zevende zondag van Pasen	145
<i>Eeuwig leven</i> <i>Joh 17,1-11</i>	
Pinksteren	149
<i>Het werk is niet af</i> <i>Joh 20,19-23</i>	
Drievuldigheidszondag	153
<i>God boven, naast en in ons</i> <i>Joh 3,16-18</i>	
Sacramentsdag	158
<i>Leven geven door te sterven</i> <i>Joh 6,51-58</i>	
Negende zondag door het jaar	162
<i>Luisteren en handelen</i> <i>Mat 7,21-27</i>	
Tiende zondag door het jaar	167
<i>De dingen bij hun naam noemen</i> <i>Mat 9,9-13</i>	
Elfde zondag door het jaar	172
<i>Vanaf het begin was het zo</i> <i>Mat 9,36-10,8</i>	
Twaalfde zondag door het jaar	176
<i>Bang</i> <i>Mat 10,26-33</i>	
Dertiende zondag door het jaar	180
<i>First things first</i> <i>Mat 10,37-42</i>	
Veertiende zondag door het jaar	186
<i>Nederig en zachtmoedig</i> <i>Mat 11,25-30</i>	
Vijftiende zondag door het jaar	190
<i>De wederwaardigheden van het zaad</i> <i>Mat 13,1-23</i>	
Zestiende zondag door het jaar	196
<i>Het geduld van God</i> <i>Mat 13,24-43</i>	

Zeventiende zondag door het jaar <i>Over prioriteiten</i> <i>Mat 13,44-52</i>	201
Achtttiende zondag door het jaar <i>Verborgen pakjes of brood uit de hemel?</i> <i>Mat 14,13-21</i>	206
Negentiende zondag door het jaar <i>Een les in geloof</i> <i>Mat 14,22-33</i>	212
Twintigste zondag door het jaar <i>Het belang van kruimels</i> <i>Mat 15,21-28</i>	217
Eenentwintigste zondag door het jaar <i>De juiste bril</i> <i>Mat 16,13-21</i>	223
Tweeëntwintigste zondag door het jaar <i>De juiste belijdenis is onvoldoende</i> <i>Mat 16,21-27</i>	229
Drieëntwintigste zondag door het jaar <i>Omgaan met het kwaad in eigen rangen</i> <i>Mat 18,15-20</i>	234
Vierentwintigste zondag door het jaar <i>Een moeilijke opdracht</i> <i>Mat 18,21-35</i>	239
Vijfentwintigste zondag door het jaar <i>Rechtvaardigheid buigt voor liefde</i> <i>Mat 20,1-16</i>	246
Zesentwintigste zondag door het jaar <i>Een verhaal over twee zonen</i> <i>Mat 21,28-32</i>	252
Zevenentwintigste zondag door het jaar <i>Jezus over de heilsgeschiedenis</i> <i>Mat 21,33-43</i>	256
Achtentwintigste zondag door het jaar <i>Harde woorden van een algoede God</i> <i>Mat 22,1-14</i>	262
Negenentwintigste zondag door het jaar <i>Een belangrijk gesprek over een muntstuk</i> <i>Mat 22,15-21</i>	268
Dertigste zondag voor het jaar <i>Het voornaamste gebod</i> <i>Mat 22,34-40</i>	272

---

## Inhoud

---

Eenendertigste zondag door het jaar <i>Een hevige uitval van Jezus</i> <i>Mat 23,1-12</i>	276
Tweëndertigste zondag door het jaar <i>Het kan te laat zijn</i> <i>Mat 25,1-13</i>	279
Drieëndertigste zondag door het jaar <i>Over talenten</i> <i>Mat 25,14-30</i>	283
Christus Koning <i>Koning</i> <i>Mat 25,31-46</i>	289

## Woord vooraf

**M**en schijnt het soms uit het oog te verliezen, maar de voornaamste taak van de priester is en blijft de bediening van het Woord van God. Tweeduizend jaar geleden zond Jezus zijn apostelen uit om, tot aan het uiteinde van de aarde, zijn blijde boodschap te brengen. Bij elke priesterwijding wordt dat gebeuren herhaald. Een werkelijkheid uit het verleden wordt in dat sacrament opnieuw tot leven gebracht en voortgezet. De priester is gewijd en gezonden om aan allen het Evangelie te verkondigen, de niet-gelovigen tot de gehoorzaamheid van het geloof uit te nodigen en de gelovigen te brengen tot een steeds diepere kennis van en gemeenschap met het mysterie van God zoals dat is geopenbaard in Jezus Christus. Die belangrijke opdracht, die teruggaat op een gebod van de Heer (Mat 28,18-20; Mc 16,15; Hand 1,8), kan vervuld worden zowel in een liturgische context als daarbuiten. In de Eucharistie kwijt de priester zich van die taak onder meer door de voorlezing van het evangelie van de dag en door het houden van de homilie, waarin dat evangelie nader wordt verklaard met de bedoeling een dieper begrip van het Woord van God en een grotere uitwerking ervan in het leven van de gelovigen te bevorderen. In de voorlezing van het evangelie is Christus persoonlijk aanwezig in zijn Woord, want Hijzelf spreekt, wanneer de heilige Schriften in de kerk gelezen worden. De daarop volgende homilie is bedoeld als een onmiddellijk verlengstuk van dat persoonlijk spreken van Christus. Dat verklaart waarschijnlijk voor een deel waarom de Kerk voorhoudt dat uitsluitend

degenen die, op grond van hun wijding, het ambt uitoefenen van het leergezag, dat wil zeggen bisschoppen, priesters en diakens, gemachtigd zijn de homilie in eucharistievieringen te houden.

In dit boek vindt men de tekst van homilieën bij de evangeliezingen van cyclus A van het kerkelijk jaar. Zij worden in de eerste plaats gepubliceerd ten dienste van gelovigen die op zoek zijn naar niet al te lange of al te moeilijke teksten die hen helpen tot een beter begrip en een diepere beleving te komen van het voorgelezen evangelie. Het is de bedoeling van de auteur de aandacht te vestigen op de kern van de evangelische boodschap en die voor hedendaagse gelovigen te actualiseren. Die actualisatie of aanpassing aan de noden van de tijd dient echter van dien aard te zijn dat zij niet uit het oog verliest dat Christus in het middelpunt moet blijven staan van iedere homilie.

In de eucharistische diensten zijn normaal gesproken alleen gelovigen aanwezig. Tot hen is de homilie dan ook gericht. Dat verklaart waarom de essentiële gebeurtenissen die de heilsgeschiedenis uitmaken en de belangrijkste personages die er een rol in spelen, gekend worden verondersteld door de toehoorders. De zondagse homilie is niet de plaats waar uitvoerig uitgelegd dient te worden wat de zondvloed, de doortocht door de Rode Zee, het paasfeest, Pinksteren of de Apokalyps zijn, noch wie Adam, Noach, Abraham, Isaak, Mozes, David, Johannes de Doper, Maria, Herodes, Pontius Pilatus, enz. zijn of wat men onder termen als schepping, verlossing, zonde, berouw, laatste oordeel, profeet, sabbat en dergelijke verstaat. De predikant mag en moet er van uitgaan dat de onontbeerlijke kennis van dat alles de gelovigen is bijgebracht tijdens de jarenlange catechetische vorming



die zij bijna allemaal hebben genoten. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan is dat niet te wijten aan een in gebreke blijvende homiletiek, maar aan een falende catechese.