

HET GEHEIM VAN BIG JOHN

Eleanore M. Jewett



uitgeverij
Betsaida
's-Hertogenbosch

Inhoud

Over de geschiedenis	7
1 Big John	9
2 Het spel	23
3 De uitnodiging	37
4 Kasteel Warenne	47
5 John begint een nieuw leven	63
6 Problemen	77
7 Vrienden	93
8 Een schreeuw in de nacht	103
9 Oude Marm	119
10 Avontuur in het moeras	135
11 Het zieke kind	151
12 Losgeld voor een paard	163
13 Bisschops Lynn	175
14 Op zee en aan land	193
15 Akko	209
16 Strijd	221
17 Jeruzalem	235
18 Aan het hof van de sultan	249
19 Visioenen	269
Over de auteur	279

Over de geschiedenis

Dit is een fictief verhaal, maar enkele mensen en gebeurtenissen zijn historisch vastgelegd. Voor hen die het leuk vinden om te weten wat echt gebeurd is en wat niet, voeg ik deze pagina's toe.

Ten tijde van de Vijfde Kruistocht – in 1218 om precies te zijn – ging Sint-Franciscus van Assisi met broeder Illuminato op tocht om de Saracenen tot het christelijk geloof te bekeren. Niet door oorlog met hen te voeren, maar door hen eenvoudig over de Heer Jezus Christus te vertellen. Op een gegeven moment kwam hij aan in het strategisch gelegen Damietta, waar de kruisvaarders al waren samengekomen, in de hoop Egypte en het Heilige Land via die plek in de Nijldelta te veroveren.

Toen Sint-Franciscus voor sultan Kamel-al-Melek stond, vertelde hij zijn verhaal, maar slaagde niet in zijn missie. Hij won echter wel de vriendschap en de bewondering van de sultan. Hem werden goud en schatten aangeboden, die

hij natuurlijk weigerde. De hoogwaardige ‘commandant van de getrouwen’ die een hoge prijs op het hoofd van elke christen had gezet, nam vriendelijk afscheid van Franciscus met de verbazend nederige woorden die ik in het verhaal heb gebruikt.

En er zijn ook historische verslagen te vinden over de vriendelijke en tolerante relaties tussen christenen en Saracenen wanneer ze geen oorlog voerden, bijvoorbeeld zoals beschreven tussen John en Nur-Aslan en de islamitische arts.

De bloedige veldslag tussen de Saracenen en de kruisvaarders die gelegerd waren in Akko, heeft daadwerkelijk plaatsgevonden op 24 december 1217. De slag eindigde in een complete chaos vanwege een flinke storm, en vele christenen werden gevangen genomen. Heer Ranulf, graaf van Chester, heeft echt bestaan. Van hem werd tijdens de Vijfde Kruistocht voor het laatst iets gehoord.

Verder zijn alle karakters en gebeurtenissen in dit verhaal fictief. Ik heb geprobeerd om de achtergronden en de manier van leven in de vroege dertiende eeuw zo accuraat en authentiek mogelijk weer te geven.