

Frans A.M. Alting von Geusau
Annemieke J.F. Alting von Geusau-Houben

Gezin, word wat je bent!

uitgeverij
Betsaida
's-Hertogenbosch

Gezin, word wat je bent! In het plan van God de Schepper en Verlosser, ontdekt het gezin niet alleen zijn 'identiteit', dat wat het *is*, maar ook zijn 'zending', dat wat het kan en moet *doen*. De taken die naar Gods wil in de loop van de geschiedenis door het gezin vervuld moeten worden, komen voort uit zijn wezen zelf en betekenen zijn dynamische en existentiële ontwikkeling. Elk gezin ontdekt en vindt in zichzelf de onontkoombare roeping die tegelijk zijn waardigheid en zijn verantwoordelijkheid bepaalt: *word* wat je *bent*!

Johannes Paulus II, *Familiaris Consortio*

Voorwoord

Word wat je bent, is een roeping voor het leven. Vanuit deze gedachte hebben wij dit boekje geschreven en danken rector en uitgever Filip De Rycke, die het uit wil geven.

Opgedragen aan onze lieve, dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

december 2017

Frans en Annemieke Alting von Geusau

Inhoud

Voorwoord	7
Proloog: De vreugde van de liefde	11
1. Levenskrachtige cel in de maatschappij	21
<i>Vanuit de liefde</i>	22
<i>Gezin in een gebroken wereld</i>	29
2. Teken van tegenspraak	33
<i>Christelijk huwelijk</i>	33
<i>Aanvallen op het gezin</i>	35
<i>Teken van tegenspraak</i>	38
<i>Levenskrachtig teken van tegenspraak</i>	44
3. Oefenschool voor de menselijkheid	47
<i>Vergeving aan elkaar</i>	48
<i>Vader en moeder</i>	49
<i>Lijden en vreugde in het gezin</i>	54
4. De kracht van het gezond verstand	59
<i>Nieuwe inzichten ...</i>	61
<i>Van de God-mens naar de mens-god</i>	62
<i>Subjectieve waarden</i>	65
<i>Gave van het onderscheid</i>	68
5. Deugden	71
<i>Wat is een deugd?</i>	74
<i>Goddelijke deugden</i>	75
<i>De menselijke deugden</i>	80

<i>Gezinsdeugden</i>	82
<i>Nederigheid</i>	83
<i>Deugden horen bij elkaar</i>	85
6. <i>Zelfdiscipline</i>	91
<i>De deugd van de orde</i>	92
<i>Fases in de opvoeding</i>	97
<i>De weg naar zelfdiscipline</i>	102
7. <i>Deugden doen, ondeugden afleren</i>	107
1. <i>In het gezin beoefenen we de deugd van nederigheid en niet de ondeugd van eigendunk</i>	111
2. <i>In de liefdesgemeenschap van het gezin beoefenen we dankbaarheid en geen hebzucht</i>	111
3. <i>Trouwen en een gezin stichten is een verbond met God en niet slechts een verbintenis naar burgerlijk recht</i>	112
4. <i>Het gezinsleven vraagt aandacht voor elkaar en geen assertiviteit van zichzelf</i>	114
5. <i>In het gezin gaat het om het welzijn van, en niet om wedijver met de ander</i>	114
6. <i>In het gezin tonen we respect voor elkaar en regeren niet over elkaar</i>	115
7. <i>Zuiverheid van hart tegenover zelfzucht</i>	116
8. <i>Liefde voor de waarheid verdrijft de leugen in een gezin</i>	116
9. <i>Ascese beheerst de aandrang van de driften, leer je in het gezin</i>	117
10. <i>In het gezin moet er altijd plaats zijn om vergeving te vragen en te geven</i>	118
Tot besluit	119