

Paus Franciscus

De kracht van het gezin

Overwegingen van paus Franciscus

uitgeverij
Betsaida
's-Hertogenbosch

Inhoud

Voorwoord	7
Inleiding	9
<i>Huwelijk en gezin</i>	
1. Nazareth	11
2. Moeder	17
3. Vader (I)	22
4. Vader (II)	27
5. Kinderen	32
6. Broers en zussen	39
7. Grootouders (I)	44
8. Grootouders (II)	50
9. Kleine kinderen (I)	56
Gebed voor de synode over het gezin	62
10. Kleine kinderen (II)	68
11. Mannen en vrouwen (I)	73
12. Mannen en vrouwen (II)	78
13. Trouwen (I)	83
14. Trouwen (II)	89
<i>Het levensritme van het gezin in verschillende omstandigheden</i>	
15. De drie woorden	94
16. De opvoeding	100
17. De verloving	108

18. Het gezin en armoede	115
19. Het gezin en ziekte	121
20. Rouw	127
21. Verwondingen (I)	133
22. Verwondingen (II)	137
23. Feest	142
24. Arbeid	147
25. Gebed	152

*Het doorgeven van het geloof ten bate van de gehele
menselijke gemeenschap*

26. Evangelisatie	158
27. Gemeenschap	163
28. Volkeren	168
29. Familiegeest	173
30. Belofte aan de kinderen	178
31. Trouw aan de liefde	183
32. Vergeef de schulden	188
33. Saamhorigheid	193
34. De deur van de gastvrijheid	198

Voorwoord

Paus Franciscus staat wereldwijd bekend als een paus die dicht bij de mensen staat, die hun zorgen en vragen wil delen en oog heeft voor de dagelijkse strijd die mensen moeten leveren om hun roeping als mens en christen met vallen en opstaan waar te maken. Hij maakt duidelijk dat je niet perfect hoeft te zijn om de liefde en barmhartigheid van God te ontvangen, integendeel: God heeft zijn Zoon gezonden om juist de armen en de zondaars bij te staan en Jezus is op weg gegaan met gewone mensen als vrienden, mensen zoals u en ik, mensen met hun mooie gaven en met hun zwakheden, fouten en gebreken.

Vanaf het begin van zijn pontificaat heeft paus Franciscus een bijzondere liefde en aandacht gehad voor het gezin, niet alleen voor het 'perfecte' gezin, maar voor het concrete, reële gezin dat mooie momenten meemaakt, strubbelingen kent, voor uitdagingen staat, vaak ook gewond is geraakt. Een bijzonder mooie uiting van deze hartelijke belangstelling vormt de serie toespraken die de paus over het gezin heeft gehouden bij de

wekelijkse algemene audiënties. In die toespraken komen allerlei facetten en situaties aan de orde die bij gezin en huwelijk horen. Vaak week de paus af van de voorbereide tekst om zijn verhaal met concrete, rake voorbeelden te illustreren. De paus begrijpt het leven, hij begrijpt het gezin. Er zit liefde in zijn woorden.

Zo vormt deze serie toespraken een mooie inspiratiebron voor gezinnen, een 'spiritualiteit van de familie', met geloof en vertrouwen en tegelijk praktisch en concreet. Iedereen kan er wel iets in vinden waar hij of zij mee verder kan; de woorden van de paus stimuleren om in het leven van alle dag christen te zijn en een mooie roeping met vreugde te beleven. Want dat zijn huwelijk en gezin: een prachtige roeping, waardevol en onvervangbaar fundament voor de toekomst van iedere samenleving.

Haarlem, 15 februari 2016

+Jan Hendriks

Tit. Bisschop van Arscacal

Hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam

Inleiding

‘Kunnen we de catechesen over het gezin niet publiceren?’, klonk het al een tijd uit de mond van diverse vaders en moeders. Zij laten zich graag door de bemoedigende woorden van paus Franciscus inspireren, maar zijn vaak door een druk gezinsleven niet in staat op zoek te gaan naar de overwegingen die de paus op de woensdag bij de algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein, of bij slecht weer in de Aula Paulus VI, houdt. Met deze uitgave krijgen zij een kleine schatkist in handen.

Een schatkist gevuld met de zo kenmerkende liefdevolle en praktische benadering van paus Franciscus, en dat in 33 overwegingen die over allerlei aspecten van het gezin gaan. Ze zijn uitgesproken in de periode tussen december 2014 en november 2015. In die periode hebben ook de twee gezinssynodes op verzoek van de paus plaatsgevonden, omdat hij het gezin zó ontzettend belangrijk vindt en ziet dat het welzijn van mens en maatschappij onlosmakelijk verbonden is met

het welzijn en de toekomst van het gezin.

De teksten zijn in de typische stijl van paus Franciscus: toegankelijk, bemoedigend maar soms ook corrigerend, altijd direct vanuit het hart, met hier en daar een kwinkslag en praktische tips, en met een grote liefde voor alle mensen, bijzonder voor de zwakken.

We hopen dat deze uitgave veel vaders en moeders, grootvaders en -moeders, broers en zussen, tantes en ooms, en vooral ook hen die op één of andere manier gekwetst zijn, helpt hun roeping als man en vrouw, binnen het gezin, te vinden en vol overgave te realiseren.