

Johannes XXIII

HET DAGBOEK VAN MIJN ZIEL

Een bloemlezing

ARCO REEKS 19



INHOUD

<i>Ten geleide</i>	7
<i>Afkortingen</i>	9
1. HET DOEL VAN HET CHRISTELIJK LEVEN	11
2. DE VOLMAAKTE NAVOLGING VAN CHRISTUS	25
3. DE DEVOTIE TOT MARIA	39
4. HET VOORBEELD VAN DE HEILIGEN EN VAN DE MEESTERS	47
5. DE FUNDAMENTEN VAN DE PERSOONLIJKE HEILIGING	63
6. DE BEOEFENING VAN DE DEUGDEN	75
7. DE VRUCHTEN VAN EEN DEUGDZAAM LEVEN	95
8. DE BELEMMERINGEN VOOR GEESTELIJKE GROEI	107
9. DE GEDACHTE AAN DE DOOD	125
<i>Chronologisch overzicht van het leven van Johannes XXIII</i>	135

TEN GELEIDE

De complete vertaling van *Il Giornale dell'anima* (Het dagboek van mijn ziel) van paus Johannes XXIII werd – tezamen met enkele andere geschriften – door Lannoo reeds in 1965 uitgegeven. Het werd een lijvig boek van 550 bladzijden, dat nu alleen nog antiquarisch beschikbaar is. Een uniek document, waaraan de schrijver begon toe hij veertien was en voortzette tot een maand voor zijn overlijden, op 81-jarige leeftijd. Ter gelegenheid van zijn heiligverklaring verscheen in Italië in 2014 een bloemlezing uit het dagboek, verrijkt met enkele stukken die in de tussentijd beschikbaar waren gekomen. Deze bloemlezing wordt u hier aangeboden.

Het bijzondere van deze bloemlezing is dat de geselecteerde gedeelten uit het dagboek thematisch zijn geordend. Dit vergemakkelijkt het binnendringen in de geest van deze grote heilige die paus Johannes was: hij verenigde een brede visie en een grote werklust met een diepe geestelijke verbondenheid met Christus. En daarbij liet hij zich altijd leiden door zijn wapenspreuk: “Gehoorzaamheid en vrede.” De bloemlezing uit zijn dagboek, die de lezer nu in handen heeft, biedt een nieuwe gelegenheid kennis te maken met de ‘ziel van deze heilige’. En ze kan – zo hopen wij – met vrucht worden gebruikt als hulpmiddel bij gebed en meditatie.

Onze dank gaat uit naar uitgeverij Lannoo voor het beschikbaar stellen van haar vertaling, alsmede naar al degenen die deze uitgave mogelijk hebben gemaakt. Moge al wie deze bloemlezing lezen, iets ervaren van de zo evangelische spiritualiteit van paus Johannes: even eenvoudig als diep, even realistisch als vervuld van hoop, en even ernstig als blijmoedig.

De uitgever
Amsterdam, Pasen 2016