

# 1

## **BROEDERSCHAP: GRONDSLAG EN WEG NAAR VREDE**

Met mijn eerste boodschap voor Wereldvredesdag<sup>1</sup> wil ik iedereen, individuen en volkeren, mijn beste wensen overbrengen voor een leven vol vreugde en hoop. In het hart van elke man en vrouw ligt het verlangen naar een volledig leven, dat ook het onbedwingbare verlangen inhoudt naar broederschap, die ons tot gemeenschap met anderen aanzet en ons in staat stelt hen niet als vijanden of rivalen te zien, maar als broeders en zusters die we mogen ontvangen en omarmen.

Broederschap is in feite een wezenlijk aspect van ons mens-zijn, want wij zijn relationele wezens. Indien wij echt beseffen dat we niet zonder anderen kunnen, zijn wij in staat om elke persoon te zien en te behandelen als

---

<sup>1</sup> 47e Wereldvredesdag (2014).

een ware zuster of broeder; anders is het onmogelijk een rechtvaardige maatschappij en een stabiele en blijvende vrede op te bouwen. We moeten niet vergeten dat broederschap in het algemeen eerst wordt geleerd in het gezin, met name dankzij de verantwoordelijke en elkaar aanvullende rol van alle leden ervan, in het bijzonder de vader en de moeder. Het gezin is de bron van alle broederschap, en als zodanig is het ook de basis van en de eerste weg naar de vrede, omdat het zijn roeping is om met zijn liefde aanstekelijk te zijn voor de wereld om zich heen.

Het steeds toenemende aantal onderlinge betrekkingen en verbindingen in de moderne wereld maakt ons op krachtige wijze bewust van de eenheid en de gedeelde bestemming van alle volkeren. In de dynamiek van de geschiedenis zien we, ondanks de diversiteit van etnische groeperingen, maatschappijen en culturen, de kiem van de roeping om een gemeenschap te vormen van broeders en zusters die elkaar opvangen en voor elkaar zorgen. Maar deze roeping wordt nog vaak weersproken en ontkend door de gebeurtenissen in een wereld die getekend wordt door een 'globalisatie van de onverschilligheid' waardoor

wij langzaam maar zeker ‘gewend’ raken aan het lijden van anderen en we ons in onszelf opsluiten.

In vele delen van de wereld lijkt er geen eind te komen aan de ernstige schendingen van de fundamentele mensenrechten, met name het recht op leven en het recht op godsdienstvrijheid. Het tragische verschijnsel van de mensenhandel, waarin gewetenloze lieden het leven en de wanhoop van anderen uitbuiten, is hier maar één verontrustend voorbeeld van. Naast openlijke gewapende conflicten zijn er de minder zichtbare maar niet minder wrede oorlogen die gestreden worden op economisch en financieel terrein met middelen die net zo verwoestend zijn voor levens, gezinnen en ondernemingen.

Zoals Benedictus XVI al zei brengt de globalisatie ons dichter bij elkaar, maar ze maakt van ons geen broeders<sup>2</sup>. Bovendien zijn de vele situaties van ongelijkheid, armoede en onrecht niet alleen tekenen van een diepgaand gebrek aan broederschap, maar ook van de afwezigheid van een bestendige bereidheid tot solidariteit. De nieuwe ideologieën die

---

<sup>2</sup> Vgl. paus Benedictus XVI, encycliek *Caritas in Veritate*, 2009, 19.),19.