

Samen
bouwen
aan een vitale
parochiegemeenschap

rebuilt

Gelovigen wakker schudden
Mensen buiten de Kerk bereiken
Kerk relevant maken

Michael White pr. en Tom Corcoran

uitgeverij
Betsaida DE BOOG
Katholiek Alpha Centrum CPS

Inhoud

Voorwoord	11
Voorwoord bij de Nederlandse uitgave	
<i>Een boeiend avontuur van parochievernieuwing</i>	13
Introductie	19
Inleiding	
<i>Goede parkeergelegenheid</i>	25

DEEL I

HET PROBLEEM BIJ DE NAAM NOEMEN

1 Kerk-zijn is niet eenvoudig	39
2 Door en door farizeeërs	49

DEEL II

DE WEG VOORUIT VINDEN

3 Verloren gelopen in de kerkelijke wereld	63
4 Oorlog in de hemel	77
5 Mooie kerken en andere leugens	97

DEEL III

EEN STRATEGIE ONTWIKKELEN

6. 'Het draait om het weekend, domoor!'	119
7 De volgende generatie mobiliseren	151
8 De boodschap relevant maken	167
9 Alles van onderaf opbouwen	191
10 God niet bestelen	213
11 Haal de parochianen uit de kerkbanken	235
12 ... Werken aan herstel	253
13 ... Verliefd worden	275

14	Wees een dienstbaar leider	295
15	Iedereen kan ermee aan de slag!	311

BIJLAGEN

Bijlage A		
	<i>Een gedetailleerd voorbeeld van cultuurverandering</i>	321
Bijlage B		
	<i>Enkele van de (vele) dingen die we nog altijd niet weten</i>	329
Bijlage C		
	<i>Sleutelwoorden van verandering: missie, visie en strategie</i>	337
De auteurs		343

Voorwoord

Een van de mooiste taken die ik als aartsbisschop heb, is het bezoeken van onze parochies. Als ik de kans kreeg, zou ik daar meer van mijn tijd aan besteden. In het aartsbisdom New York zijn de parochies heel erg verschillend van elkaar. Ongeacht de omvang, stijl, cultuur of taal, zijn er in deze gemeenschappen veel mensen die van hun parochie houden. De parochie bevindt zich in de frontlinie van de Kerk en van de nieuwe evangelisatie!

En dat is de reden waarom ik dit boek zo goed vind. *Rebuilt* is eenvoudigweg het verhaal van een parochie, geschreven vanuit het oogpunt van een parochiepriester en een pastoraal werker. Pastoor Michael White die ik al vele jaren ken, en pastoraal werker Tom Corcoran, schrijven met opmerkelijke eerlijkheid en humor over wat hun is overkomen. Zij hebben, door vallen en opstaan, falen en slagen, en enkele onverwachte ervaringen die op hun pad kwamen, heel veel geleerd over het parochieleven. Wat zij vooral geleerd hebben, is verliefd worden op hun parochie.

Van het begin tot het einde geven de auteurs waardevolle en bruikbare handreikingen die gemakkelijk naar andere parochies kunnen worden vertaald. Het is een bron van informatie voor zowel priesters, diakens, catechisten en pastoraal werkers als parochianen. Maar meer dan dat is het een boek waarin de nieuwe evangelisatie serieus wordt genomen en dat de weg wijst aan anderen om dat ook te doen. De benadering die u hier aantreft is geworteld in de Heilige Schrift en getuigt van een diepe eenvoud. Een benadering die ook volledig katholiek

is, omdat ernaar gestreefd wordt om de mensen in de kerkbanken meer te betrekken bij en hen enthousiast te maken voor het katholieke geloof. Tegelijkertijd wordt de hand gereikt aan degenen die er *niet* zijn.

De schrijvers hebben duidelijk een zwak voor katholieken die het geloof niet meer beleven. Dit is een groep die in de Verenigde Staten toeneemt in aantal. Een triest feit dat onze aandacht en ook onze grootste inzet vraagt om deze trend te keren en hen weer thuis te brengen. Wij hebben een evangelisatie-strategie nodig, die zich bewust richt op voormalig katholieken, *in het kader van de parochie*. In de loop van de tijd zal de vraag naar een dergelijke strategie crucialer en belangrijker worden in het parochieleven. Dit boek vormt een antwoord op die vraag. Om die reden is *Rebuilt* een belangrijk boek voor het parochiewerk van deze tijd.

Als u van uw parochie houdt, lees dan dit boek!

kardinaal Timothy Michael Dolan
aartsbisschop van New York
27 september 2012